

Visie Nederlands gereformeerde kerk Ermelo Harderwijk Putten

Visiewerkgroep, januari 2020

Onze gemeente

*volgt de
Heer Jezus*

*oefent in geloven
met hoofd, hart
en handen*

is persoonlijk

*is als een
veilig gezin
voor iedereen*

*functioneert door inzet
en betrokkenheid van
alle leden*

in 2025

Als gemeente van Ermelo, Harderwijk en Putten maken wij deel uit van de wereldwijde beweging van God met mensen. Met elkaar zijn we op weg naar een nieuwe, volmaakte wereld. Iets van die nieuwe wereld is al doorgedrongen hier op aarde. De bijbel noemt dat: het Koninkrijk van God.

Dit koninkrijk is door Jezus Christus, Zoon van God, naar de aarde gebracht. Daarmee heeft God gedaan wat Hij ooit had beloofd. Namelijk de schepping en haar schepselen bevrijden van het kwaad waarin we gevangen zitten. En een nieuwe relatie met God mogelijk maken.

Zo bracht Jezus Christus een nieuwe werkelijkheid tot stand: een nieuwe familie van mensen die vergeving hebben ontvangen, en die willen leren wat het is om geliefd te zijn en lief te hebben. Een familie waarin het niet uitmaakt wie of wat je bent. Een familie die God al eeuwen geleden aan Abraham heeft beloofd.

Als gemeente vertrouwen we op Jezus en aanvaarden Hem als voorganger in ons leven. Daarom willen wij met Hem meebewegen. Hieronder staat in vijf korte hoofdstukken geformuleerd wat dit in onze tijd en onze cultuur voor de koers van onze gemeente betekent. Op basis van deze richtlijnen gaan we keuzes maken voor de inrichting van de kerkdienst en het ontplooiën van gemeentelijke activiteiten.

"Onze gemeente in 2025 ...

1. ... volgt de Heer Jezus

Trend

In onze tijd kun je via internet gemakkelijk informatie selecteren die je bestaande visie onderbouwt. Via sociale media onderhoud je eenvoudig contact met gelijkgestemden. Zodoende kom je makkelijk in een informatiebubbel terecht, waarin je je eigen gelijk bevestigd ziet en geen tegengeluid meekrijgt. Daarnaast is er een grote vrijheid om er een eigen versie van de werkelijkheid op na te houden. Iedereen mag feiten waarderen als 'een mening'.

Als het gaat om religie en geloven is een graascultuur ontstaan, waarbij iedereen het eigen pakketje zingeving bij elkaar graast. Ook in de christelijke wereld is dit terug te zien: je knipt en plakt je eigen geloofsopvatting bij elkaar en zoekt een kerk die deze opvatting bevestigt. Soms blijft de bijbel zelf buiten beeld en spelen allerlei afgeleide meningen een veel grotere rol.

Bijbelse kern

- Van ons geloof is de Heer zelf de bron en zijn Geest spreekt ons via de bijbel aan (Ef.4 ,15-16).

Visierichtlijnen

- Het geloof is geen individuele mening, maar vertrouwen in de Heer die ons persoonlijk aanspreekt via de Bijbel. Daarom verdiepen we ons in de Bijbelse achtergrond van ons geloof en de wijze waarop de Heer ons in die Bijbel aanspreekt.
- Het geloof op basis van de Bijbel en de betekenis die dat heeft voor ons hele leven geven we bewust door aan de volgende generatie. Daarin spelen inzichten vanuit de volle breedte van de kerk en de geschiedenis een rol, omdat geloof groeit in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen.

Risico

- De bijbelstudie komt los te staan van het dagelijkse leven

2. ... is als een veilig gezin voor iedereen

Trend

Een gevolg van de aandacht voor het individu in onze samenleving is eenzaamheid. Ook binnen kerkelijke gemeenten komen de leden meer en meer op zichzelf te staan. Samenleven wordt een opgave die te groot is, omdat het wordt ervaren als het opgeven van eigenheid en autonomie.

Bijbelse kern

- In de Bijbel vind je indrukwekkende voorbeelden van het samenleven van de gemeente (zoals in Hand. 2: 44 vv)

- De Heer leert ons in de bijbel oog te hebben voor elkaar. Een relatie aangaan met God en de naaste is een opdracht (Lukas 10: 25-37).

Visierichtlijnen

- De gemeente biedt gemeenteleden een plaats om sterk te zijn voor anderen én om kwetsbaar te zijn bij anderen. Menselijke relaties zijn een opdracht en een noodzaak en deze zijn een belangrijke pijler in onze gemeente. Mensen hebben mensen nodig om het leven (als christen) vol te kunnen houden.
- In de gemeente zijn we aan elkaar toegewijd. We delen niet alleen de inhoud van het geloof maar ook de praktijk van het geloofsleven en ervaren het geloof met elkaar in allerlei omstandigheden.
- We gaan in de gemeente niet alleen om met gelijkgezinden, maar weten ook om te gaan met de mensen die ons in de gemeente zijn gegeven. Vanuit de verbondenheid met God accepteren we elkaar ook al zijn we anders. In het bijzonder zien we contact tussen verschillende generaties als waardevol.

Risico

- Gemeenteleden ervaren druk om een collectief te vormen waarbij de persoonlijke eigenheid naar de achtergrond verschuift.

3. ... is persoonlijk

Trend

In onze tijd staat het individu centraal. Iemand voelt zich aangesproken als hij of zij het idee heeft persoonlijk gezien te worden. In de samenleving wordt op veel plaatsen met allerlei specifieke doelgroepen en leeftijden rekening gehouden. Onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt en omroepen en politieke partijen richten zich op specifieke doelgroepen. Verder is het heel normaal om persoonlijke verhalen breed te delen via de sociale media of de televisie. Het centraal stellen van het individu en het persoonlijke komt vaak voort uit de behoefte aan echtheid en authenticiteit, maar kan ook een teken zijn van innerlijke leegte of gebrek aan eigenwaarde.

Bijbelse kern

- In de Bijbel vinden we het treffende beeld van het Hoofd, het lichaam en de leden (1 Kor. 12); het lichaam van Christus laat eenheid in verscheidenheid zien. De eenheid (het lichaam vs. 12) bestaat uit lichaamsdelen ieder met een eigen taak in het geheel (vs. 16) Dat is de persoonlijke verscheidenheid.
- Verderop komen we die persoonlijke verscheidenheid ook steeds weer tegen (Ef. 3:10), maar altijd weer in verband met het geheel.

Visierichtlijnen

- Gemeenteleden verschillen van elkaar in de manier waarop ze denken, redeneren, geloven of leven. Daaraan willen we recht doen. Er moet oog zijn voor de eigenheid en kwaliteiten van iedere persoon en dat moet zichtbaar zijn in het gemeentelven. Tegelijkertijd moeten we het geheel niet uit het oog verliezen.

Risico's:

- Gemeenteleden gaan de kerk zien als service-instituut voor individuele gemeenteleden.
- Gemeenteleden verliezen God en de anderen uit het oog (Mat. 22, 36-40)

4. ... oefent in geloven met hoofd, hart en handen.

Trend

In onze tijd is er grote behoefte aan beleving en ervaring. We kunnen moeilijk iets accepteren of waardevol vinden als we het alleen maar weten. Het huidige levensgevoel bevraagt het geloof kritisch op de diepste zin ervan en op de praktische betekenis voor het dagelijkse leven. Meer dan eerder draait het er niet alleen om de juiste opvatting te hebben, maar moet die opvatting ook in het leven van alledag betekenis krijgen.

Bijbelse kern

- In de Bijbel vind je het 'delen van elkaars leven' bijna in heel het Nieuwe Testament terug. Vanaf de discipelen die de Heer Jezus volgden via de eerste gemeente in Jeruzalem (zie ook Jakobus 2).
- In Handelingen 4,32v vinden we opnieuw een inspirerend voorbeeld van het samenleven van de gemeente onder invloed van de Heilige Geest.

Visierichtlijnen

- In onze gemeente leren we geloven met onze hele persoonlijkheid: met hoofd, hart en handen. Geloven is Jezus volgen in je gedachten en overtuigingen, in je gevoelens en in je dagelijks handelen. Zo krijgt het geloof grote invloed in ons leven: het biedt inspiratie voor levenskeuzes en is oorzaak van nieuwe levenservaringen.
- Geloven met hart, hoofd en handen vraagt oefening, vallen en opstaan, alle dagen van de week. Daarom is de gemeente een oefenplaats voor het leven met Christus en biedt de gemeente toerusting voor het leven in de samenleving.

Risico

- De behoefte aan praktische invulling leidt tot gebrek aan zicht op de boodschap van Christus.

5. ... functioneert door inzet en betrokkenheid van alle leden.

Trend

In onze tijd kunnen mensen kiezen uit talloze mogelijkheden om hun tijd te vullen. Je inzetten voor de kerk is één van de vele opties. Het scala aan mogelijkheden geeft keuzestress. De lat in de samenleving ligt hoog, de verwachtingen van anderen en van onszelf zijn hoog gespannen. Regelmatig nemen mensen bewust gas terug om bij te komen.

Bijbelse kern

- God roept ons op om ons als levende stenen te laten gebruiken (1 Petr 2: 4, 5)

Visierichtlijnen

- In onze gemeente dragen alle leden op de één of andere manier bij aan het gemeentelven op een manier die past bij zijn of haar gaven en mogelijkheden. Daarbij is ieders bijdrage van belang en wordt ieders bijdrage gezien en gewaardeerd.

- We maken het aantrekkelijk om bij te dragen aan de gemeente, bijvoorbeeld door onszelf goed te organiseren. Taken hoeven niet meer tijd te kosten dan nodig en gemeenteleden doen hun werk niet alleen.

Risico

- In de gemeente ontstaat druk om bij te dragen op een wijze die niet past bij iemand.