

# Joh. 21, 9-14 - \*Med. H.A. -NGKE - 19-5-19

---

*Na Pasen... (2): Wie zorgt er voor het eten?*

## **Praktische bezwaren**

*Onze voorganger riep ons op Jezus te volgen en vissers van mensen te worden.*

*Ik droomde weg en zag mezelf staan voor een duizendkoppige menigte die aan mijn lippen hing terwijl ik ze over Jezus vertelde.*

*Mijn droom werd ruw onderbroken door een vraag:*

*‘wie kan er komende zaterdag meehelpen met de evangelisatie-actie*

*Ik schrok en zakte onderuit, keek naar de punten van mijn schoenen om maar niet op te vallen en zijn aandacht trekken.’*

Dat is de praktijk

Zoiets schreef Adrian Plass ooit in een van zijn Gewijde Dagboeken.

Jezus volgen, wat blijft het vaak een droom  
en wat zijn er veel praktische bezwaren.

Zoals: wie zorgt er voor het eten?

Want er moet wel eten op tafel komen.

Dat moet niet alleen klaargemaakt worden,  
maar de ingrediënten moeten gekocht

en daar is geld voor nodig en daarvoor moeten we werken.

Nou ja naast eten kun je nog andere dingen noemen: kleding, huur of  
hypotheek, ziekte en zorg

Allemaal van dat soort praktische bezwaren.

En je kunt je energie maar één keer opmaken en dan is die ook echt even op enz.

En dus als de vraag dan heel concreet wordt: ‘wil jij...?’

‘Ik moet al zo veel!’”, denk je dan misschien.

En dat is ook echt zo!

Het leven zoals het nu is, kan je ontzettend veel kosten.

En toch als je deze tekst leest...

Vorige week zeiden we:

Simon Petrus gaat vissen omdat hij niet begrijpt wat hij moet doen als zijn Heer er niet is.

Dus pakt hij zijn oude werk weer op.

Maar stel nou eens dat hij heel praktische redenen heeft om te gaan vissen. Nl. de vraag ‘wie zorgt er voor het eten?’

En Simon is een man van de daad, dus gaat hij vissen

Zo lost hij het op.

Johannes, wat bedachtzamer,

wil misschien nog wel wachten op wat de Heer Jezus gaat doen.

Johannes is nauw met zijn Heer verbonden.

Maar hij heeft nu ook even niet iets concreets om Simon te overtuigen.

En Thomas heeft er niet zomaar vertrouwen in; dus steunt hij Simon.

Die begrijpt hij tenminste.

Hoe ben jij als het om Jezus gaat: als Simon daadkrachtig (ook als Jezus niet over de brug komt), als Johannes vol verwachting of als Thomas 'realistisch' ingesteld?

### **De eigenlijke vraag van Jezus**

'Hebben jullie beleg voor op brood?' (5)

Dat is de vraag die in de ochtendschemering van de oever komt, nadat ze een nacht he-le-maal niets gevangen hebben.

Zij herkennen de Heer Jezus niet; voor hen is Hij er immers niet.

-Maar Hij is veel dichterbij hen dan ze denken-

Dat is ook iets voor óns om te onthouden!

‘Gooi je net aan de andere kant uit!’

Dat overvolle net herinnert hen aan wie ze zijn.

zei ik de vorige keer: vissers van mensen.

Johannes heeft dit het eerst in de gaten,

hij had immers het meest van de Heer verwacht.

Maar stel dat de Heer de vraag heel anders bedoeld.

Met ‘Hebben jullie wel beleg voor op brood?’ bedoelt Hij eigenlijk:

‘Hebben *jullie* wel te eten?’

Niet: ‘hebben jullie beleg voor op mijn brood?’,

maar voor op *jullie eigen* brood.

Als je het vervolg ziet, zou je het wel denken:

op het strand brandt al een houtskoolvuurtje met daarop brood en vis.  
De Heer had helemaal geen vis van hen nodig.

Hij kan omgekeerd heel goed voor zijn leerlingen zorgen.

Hij hoeft het maar te zeggen en hun net zit zoveel vis dat ze het amper nog aan land kunnen krijgen.

Nee, de Jezus heeft hun zorg helemaal niet nodig.

Zijn werk hangt niet van hen af.

Ook niet van ons af.

Mocht je dat soms denken.

Het is precies omgekeerd: Jezus zorgt voor hen; Jezus zorgt voor ons.

Mooi dat de Heer hun inbreng wel waardeert:

‘breng ook wat van de vis, die *jullie* net gevangen hebben’ (10)

-Had Hij hen ook al gegeven-, maar Hij waardeert het als *hún* werk-

Hij zorgt ervoor dat ze ook met Hem kunnen meewerken. Vis zat!

Broers en zussen: dat wil de Heer, niet dat wij het werk voor Hem opknappen, maar graag dat wij met Hem *meewerken*.

Niet alleen een gevoelsmens zoals Johannes, maar ook een kritische denker zoals Tomas en een doener zoals Petrus.

Onder zijn regie vullen al die verschillende karakters elkaar juist aan

### **Bij Jezus aan tafel**

In de kerk van 'het eerherstel van Petrus' die in Tabga staat in het NW aan de kust van het meer van Galilea, kunnen ze je de plek aanwijzen waar dat vuurtje gebrand heeft.

In de traditie noemen ze die 'Mensa Christi'.  
de tafel van Christus.

In de christelijke traditie is dit dus plek waar de Heer Jezus zijn discipelen te eten gaf.

Dat vind ik een mooie gedachte.

Aan tafel zorgt de Heer voor zijn leerlingen.

Het staat er zo mooi:

“Kom eet iets!” “Jezus nam het brood en gaf hun ervan en Hij gaf hun ook de vis.” (13)

Het lijkt het Avondmaal wel.

Stel het je eens voor.

De Heer geeft het brood aan; in zijn handen kun je de wonden nog zien.

Hij geeft ook vis met diezelfde handen vol littekens.

Sporen van zijn zorg voor ons.

Hoe ver Hij daarin gaat.

Daar getuigen die littekens van hèn.

Je ziet er aan hoe je Heer tegenover je staat.

Dat hebben zij gezien en dat kunnen wij bedenken

Laten we hier zometeen ook zo aan tafel gaan.



Het is immers dezelfde Heer,  
zijn ooit verwonde handen geven je te eten  
van zijn lichaam en zijn bloed.  
Niet alleen voor je geestelijke leven.  
Zie het niet los van de rest van je leven.  
Alsof Hij in het gewone leven niet geeft wat je nodig hebt.  
Dat je dan voor jezelf moet zorgen.  
De Heer wil je leven geven in alle opzichten,  
geestelijk en lichamelijk.  
d.w.z. alles wat je nodig hebt.  
Zo staat Hij tegenover je.  
Vol zorg.

Voor ons lijkt leven met de Heer soms te veel gevraagd temidden van al onze drukte.

We zien niet waar we de tijd, de energie en de mogelijkheden vandaan moeten halen om Hem te volgen in zijn bedoeling.

Als je deze geschiedenis tot je door laat dringen.

Dan wil Jezus je leven juist verrijken.

De Heer geeft van je zijn lichaam en bloed,  
om je de kracht voor een nieuw leven te geven  
neem het van Hem aan

Neem aan wat je nodig hebt, in alle opzichten

Ja, ook voor je dagelijkse eten, ook een inkomen, energie,

Uit zijn goede handen ontvang je een rijker leven.

Hij vraagt je alleen maar om met Hem mee te werken.

Niet om het werk voor Hem te doen

En als Hij voor je zorgt, kun je het aan

Zelfs als dat je brengt waar het moeilijk is.  
Zoals Petrus dat hoorde.  
Vat moed en laat je door Hem verrassen

Amen.

© Wieb Dijksterhuis, 19 mei 2019