

# Mat. 11, 25-30 - preek - NGKE - 20-1-'19



## 'Een levende gemeente' (5): 'Mild'

### Boos

*Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. (Matt. 11:28-29 NBV)*

Ik vind dit zulke bemoedigende woorden.  
Onze Heer Jezus bij Wie je terecht kunt met je moeite en je zorgen.  
En die dan naast je gaat staan en niet als Heer boven je.  
Zachtmoedig (29), 'mild', zijn hart voor je opent.  
En je dan rustig maakt.  
Mooi hè!

Ik weet nog dat ik deze woorden voor het eerst op een grafsteen zag staan.  
Op het 'Bergsteigerfriedhof' in Zermatt, aan de voet van de Matterhorn.  
Op het graf van een bergbeklimmer die omgekomen was.  
En toen ik dát zag werd ik verontwaardigd,  
Die tekst leek me daar zo misplaatst.

## 'Een levende gemeente' (5): 'Mild'

Deze woorden zijn toch bedoeld voor de mensen die tragisch getroffen worden door ellende of zo..

Niet voor mensen die een hoogrisicosport beoefenen.

't Is nu 18 jaar geleden, maar ik voel de verontwaardiging nog.

Dat maakt direct ook iets anders duidelijk: ik vind mildheid niet zo gemakkelijk.

Moeilijk vind ik het om mild te reageren.

Ik ben al verontwaardigd voordat ik mild kan zijn.

Toch hoort 'zachtmoedigheid', laat ik het nu maar mildheid noemen, bij de vrucht van de Geest.

Zoals 'geloof', vertrouwen, een uiting van de liefde als vrucht van de Geest is, is 'mildheid' dat ook.

'Vrucht van de Geest.'

Als de Geest in je leven komt, dan zou je mildheid moeten groeien.

Maar in mijn tuin staat dit vruchtje er nog wat schraal bij.

Je vraagt je af waar is dit nu goed voor?

Een vriend van vroeger was een ontzettende aardige jongen.

Hij kom met iedereen opschieten en iedereen met hem.

Maar daar werd ook schandelijk misbruik van gemaakt.

Later deed hij zijn best om het wat af te leren

-het lukte hem gelukkig nooit helemaal.

Maar ja, inderdaad waarom zou je in deze wereld mild willen zijn?

In een samenleving waarin zoveel agressie is:

tegen hulpverleners, in de politiek, in het verkeer, bij het sporten.

Mildheid maakt je heel kwetsbaar.

## Vragen

Het roept ook vragen op.

Als mild de norm is in onze gemeente. wordt het dan niet ontzettend lievig:

iedereen moet alles kunnen, vinden, denken en doen?

Altijd begrip tonen en altijd aardig blijven!

Waar wat betekent het leven met Jezus dan nog?

En als wat een broer of zus van ons in gemeente doet wat echt niet Jezus' bedoeling is,

kun je er dan nog iets van zeggen? Of is dat dan niet mild genoeg?

Maar is dat dan weer niet heel toegankelijk tegenover gedrag dat echt niet kan?

En als je dan wilt protesteren tegen abortus of zo, kan dat eigenlijk wel of past dat niet bij mildheid?

Moet je iedereen te vriend houden?

Redt je het zo wel als christen in de politiek, sport, op je werk, op school en op straat?

Als mild de bedoeling is, wordt je dan geen watje, waar iedereen om lacht.

Voel je de spanning?

Jullie merken het: mijn gereformeerde genen spelen flink op.

Van huis uit ben ik gewend dat er een duidelijke mening is,

en dat is dan nog best zacht uitgedrukt.

## Jezus?

De Heer Jezus zegt hier van zichzelf dat hij 'zachtmoedig', 'mild', en nederig is.

Je zou kunnen zeggen, Hij is ons voorbeeld.

Ging Hij dan lievig met zijn discipelen om?

Nou?

De Heer Jezus maakt het niet mooier dan het is.

Als Petrus denkt dat Hij genoeg geloof heeft om op het water te lopen,

zoals de Heer, moedigt die hem zelfs aan om over het water naar Hem toe te lopen.  
 Hij wijst Petrus niet af.  
 Maar, Hij praat Petrus ook niet naar de mond.  
 Hij laat Petrus zelf ontdekken hoe klein zijn geloof eigenlijk nog is.  
 de Heer is niet lievig, maar wel vol liefde.  
 En Tomas die maar niet kan geloven dat de Heer echt opgestaan is, dat van niemand wil aannemen, krijgt van zijn Heer geen uitbrander, maar een uitnodig.  
 'Kom het zelf maar voelen', Ik ben het echt.  
 Niet lievig, wel zorgzaam.  
 'Tomas laat mij je helpen met je twijfels.'  
 En is de Heer toegefelijik als het gaat om je gedrag?  
 Maakt het Hem allemaal niet uit?  
 Nou, Hij gaat wel met iedereen om: met tollenaars en hoeren, wij zouden zeggen met fraudeurs en escortdames.  
 Maar als ze met Jezus in aanraking komen verandert hun leven:  
 Zacheüs, een fraudeur, geeft alles terug en begint een nieuw leven (Luk 19). En Jezus gaat het gesprek aan met een Samaritaanse vrouw (Joh .4). Hij spreekt haar niet een keer tegen, maar laat haar zelf ontdekken hoe er er voor staat in haar leven.  
 En zij komt tot geloof en met haar het hele dorp.  
 Hij is niet toegefelijik maar toegankelijk.  
 Hij wijst je niet af, maar praat niet met je mee.  
 Maakte zijn mildheid de Heer Jezus een watje, iemand waar iedereen overheen liep?  
 De Heer Jezus heeft veel toegelaten: spot, mishandeling, zelfs moord.  
 Maar juist zo veranderde Hij de wereld.  
 En maakte Hij het begin van het einde aan agressie.  
 Zo redde Hij onze wereld en ons erbij.  
 Dat vroeg meer moed van Hem dan wij ons kunnen voorstellen.  
 Om zo mild te kunnen zijn moet je heel veel kunnen incasseren.  
 Hij is dan ook als een bokser die niet terugslaat.  
 Dan ben je geen watje, integendeel!  
 Nog steeds heeft iedereen het over Hem.  
 Milde christenen zijn geen ook watjes,  
 Pater Frans, weten jullie nog, betaalde de hoogste prijs, voor zijn mildheid  
 Maar hij wordt herinnerd, terwijl veel anderen die met geweld reageerden allang vergeten zijn.  
 Maar hij droeg dan ook de hoop op een betere wereld met zich mee.  
 Hij was een ambassadeur van zijn Heer.

Zie je het: de mildheid van onze Heer betekent niet dat Hij lievig, toegefelijik en een watje is, maar wel liefdevol, zorgzaam, invoelend en toegankelijk.  
 Hij gaat het gesprek met je aan en laat je zelf ontdekken waar het niet goed zit in je leven.  
 En aan zijn leven zie je dat Hij geen watje is maar dat dit ongelooflijk veel moed van Hem vraagt.  
 Veel meer moed dan om terug te slaan of een trekker over te halen.  
 Het vraagt een groot geloof in je leven vol te houden dat je met kwaad geen einde maakte aan het kwaad maar dat volgehouden goedheid het kwade uiteindelijk overwint.

## Frère Rogér

De Heer Jezus kan dat, maar kunnen wij dat?  
 Toch hebben veel christenen in het spoor van Jezus zo geleefd!  
 Indrukwekkend voorbeeld was de geloofsgemeenschap Taizé in Frankrijk.  
 In augustus 2005 werd de leider van die gemeenschap Frère Roger, tijdens het avondgebed waarbij 2500 jongeren aanwezig waren, door een verwarde vrouw met een mes gestoken.  
 dat werd hem fataal.

De gemeenschap van Taizé, beroofd van haar oprichter een geestelijk leider, reageerde mild:  
 Ze namen de zorg voor deze verwarde vrouw en haar moeder op zich  
 en hebben contact met hen gehouden.  
 Zijn peilden de nood en zagen dat er hulp nodig was en geen veroordeling.  
 Dat is mild: overwin het kwade met het goede

...

Zou jij het gekund hebben?

## Waarom (2)

't Zou misschien mooi zijn om te willen, die mildheid,  
 maar is het ook echt nodig voor ons allemaal?  
 Er zijn maar enkelingen die dat in zo zich hebben.  
 Zij dienen ons.  
 Zij zijn voor ons allemaal een voorproefje van wat er komt in de toekomst  
 Een toekomst waar agressie, met je ellebogen werken en assertief moeten zijn verleden tijd is.

Alleen, Paulus vraagt ons *allemaal* mild te zijn,  
 het is belangrijk voor de vrede en dus de eenheid in de gemeente (Ef 4),  
 voor het bereiken van mensen die in zonde vast zitten (Gal. 6,1)  
 en niet minder belangrijk om mensen die Jezus niet kennen een beeld van Hem te geven.  
 Paulus is resoluut: “*allen* moeten zich zachtmoedig tegenover *iedereen* gedragen”  
 Het is het visitekaartje van de Heer Jezus voor de mensen die Hem niet kennen. (Titus 3,1-2)

Als we niet mild leren zijn, vallen onze gemeenten uit elkaar,  
 blijven medemensen vastzitten in zonde  
 en krijgen niet-christenen een totaal verkeerd beeld van Jezus.  
 Dat is het jammere van de Nashvilleverklaring!  
 Daarom is mildheid zo ontzettend belangrijk.  
 Voor het koninkrijk moet je wel mild zijn,  
 Wij allemaal!

Als je mildheid op een schaal van 1-10 uitzet.  
 Van 'niet zo' naar 'zeer'.  
 waar sta je dan ergens?  
 Dat is een belangrijke vraag!  
 Sta je kwetsbaar, toegankelijk, liefdevol, inlevend, vol begrip  
 tegenover je naaste, welke ook?

## Hoe?

Sommige mensen zijn mild geboren.  
 Anderen zijn met hun leeftijd mild geworden.  
 Maar de Heer vraagt het van ons allemaal.  
 Ook als we het van nature niet zo in ons hebben,  
 of nog jong en snel in ons oordeel zijn  
 Weet je nog:  
 ‘*allen* moeten zich zachtmoedig tegenover *iedereen* gedragen’.

En mildheid komt niet vanzelf!  
 Al heet het dan ook vrucht van de Geest.  
 Al is de Geest in je leven, de vrucht groeit niet en wordt niet rijp, als jij dat niet echt wilt.  
 De Geest wil ook deze vrucht verder laten groeien in je leven,  
 maar je bent zelf medeverantwoordelijk voor het optimale groeiklimaat.  
 Je moet het willen, er ruimte voor maken en het bevorderen.

'Maar dat kan ik toch niet', denk je misschien.  
Nee dat gaat je zelf niet lukken, dit is je niet eigen.  
Maar de Geest kan het je wel eigen maken.

*Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,  
dan zal ik jullie rust geven.*

*Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie  
werkelijk rust vinden. (Matt. 11:28-29 NBV)*

is misschien niet alleen bedoeld voor mensen die door ellende getroffen zijn,  
maar ook voor ons die steeds boos en verontwaardigd zijn over onrecht,  
dat anderen en ons zelf ook is aangedaan,  
over fouten die anderen maken,  
over gedrag dat gewoon fout is,  
over oneerlijkheid  
over mensen die maar doen  
over teksten die in jouw ogen verkeerd gebruikt worden.

En dan zegt je Heer Jezus:

'Kom maar naar Mij met al je hieronder gebukt gaan,  
Ik je rustig maken.'

Broers en zussen.

Zeg het Hem maar

Ga naar je Heer!

Hij stuurt je niet weg, maar helpt je

Hij leert je met zijn ogen kijken

En dan ziet zo'n tekst op een grafsteen in Zermatt er misschien toch anders uit.

Dan zie je de ouders voor je die kapot zijn van verdriet en zich afvragen hoe ze verder moeten,  
of denken 'hoe zal onze jongen zich ooit verantwoorden voor zulke risico's?'

En dan stellen ze zich Jezus voor zoals Hij is.

Mild en begrijpend.

en vinden ze toch rust.

Dat is het verschil dat mildheid maakt,

Zie je het?

Waar mildheid heerst wordt het vrede.

Amen.

(c) Wieb Dijksterhuis, 20 januari 2019