

Mar. 1, 14-20 - preek - NGKE - 21-1-2017

Voel jij je geroepen?



'Roeping'?

Wat is jouw roeping in het leven?
Weet je dat?

Van sommige mensen menen we dat te wéten.
Wij thuis vroeger meenden dat van mijn broer te weten.
Toen hij nog heel klein was, verzamelde hij al wormen in een potje.
In dat glazen potje droogden ze helemaal uit.
Stierven ze dus een jammerlijke dood.
Toch miste mijn broertje die ene worm,
die zich het vege lijf probeerde te redden,
door het potje weer uit te kruipen.
Maar hij wist het precies dat er een weg was.

Als tienjarige was hij druk in de weer met vliegjes en spinnenwebben.
Hij offerde vele vliegjes op om te kunnen zien hoe het nou werkte
met die spin in zijn web.
U-ren was hij er mee zoet.

Voel jij je geroepen?

Ik spaarde voor een brommer (de voorloper van de scooter)
 Hij voor de grote Grzimek dierenencyclopedie.
 16 kloeke delen die tientallen guldens per deel kostten.
 Hij heeft er jaren voor gepaard.
 En ze allemaal gekocht.

Het verbaasde dan ook niemand dat hij biologie ging studeren.
 Dat had hij zijn hele leven al gedaan vonden wij.
 Hij ging er alleen maar mee verder.
 En toen hij promoveerde vonden wij dat vanzelfsprekend.
 Dat was niet leuk voor hem, hij had er hard voor gewerkt.
 En zijn werk als onderzoeker bij het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute in Utrecht,
 zien wij als een betaalde hobby.
 Dat ook is ook niet helemaal terecht,
 want hij moet daar ook hard werken.

Maar jullie snappen het wel.
 Wij vinden hem er voor in de wieg gelegd.
 Je zou het zijn roeping in het leven kunnen noemen,
 vinden wij dan hè.

Maar nu even terug naar onze tekst
 Is dat het dan nu wat in onze tekst onder roeping verstaan wordt?
 -Want het gaat hier over de roeping van de eerste discipelen-
 Roeping is dan iets waar je belangstelling voor hebt en je talent voor lijkt te hebben
 want je bent er ook nog eens heel goed in.
 Je kent dat wel.
 De één heeft dat met muziek,
 een ander is een schrijver, de derde heel sportief, en de vierde houdt vak biologie...
 Allemaal aanwijzingen voor je roeping in het leven.

Wat is jouw roeping dan eigenlijk?

Best wel een vraag op dit moment.
 Als je dat zo op Facebook vraagt, krijg je heel verschillende antwoorden.
 De een voelt zich helemaal niet geroepen.
 De ander wel maar het komt er nu niet van en een derde voelt zich geroepen tot het eeuwige
 leven en weer een ander wil de juiste man op de juiste plek zijn.

Opvallend is dat niemand roeping begrijpt als
 'calling in live', dat is 'dat wat je moet doen in het leven,
 omdat je er kennelijk geknipt voor bent.'
 Drie van de vier vatten 'roeping' geestelijk op:
 'wat wil de Heer dat ik doe?'
 En misschien wel 'vier van de vier',
 omdat degene die zich niet geroepen voelt,
 zich niet geroepen voelt tot een bijzondere taak in de gemeente.

Dus voordat we antwoord op die vraag kunnen geven,
 moet eerst duidelijk zijn wat we met roeping bedoelen.
 Waar gaat dit verhaal over?

Voel jij je geroepen?

Jezus' roeping

In dit kleine stukje staan eigenlijk twee roepingen.

Pas als Jezus eenmaal gedoopt is en Johannes de Doper gearresteerd, wordt Jezus een publieke figuur.

Niet eerder

Eerder dan dat zou ook niet gemakkelijk geweest zijn.

Voor ons is de Heer Jezus een grootheid zonder meer maar als jongeman in Israël moest Hij gewoon bekend worden.

Johannes was in het begin véél bekender dan Jezus.

Hij trok veel publiek.

Alle inwoners van Judea en Jeruzalem kwamen helemaal naar hem toe (5),



Zelfs midden in de woestijn.

Meer dan 40 kilometer lopen, 9 uur lang!

Toch komen ze helemaal daar nog naar hem toe

De Jordaan loopt ter hoogte van Jericho door de woestijn van Judea, als een groen lint door een dorre, gele, vlakte.

Dat ziet er heel apart uit: je rijdt zonder twijfel door woestijnachtig gebied en dan kom je in een Oase.

Ze kwamen daar allemaal naar toe, lieten zich allemaal door hem aanspreken en zich ook allemaal door hem dopen.

Ook Jezus.

Maar Johannes moet de aandacht voor Jezus vragen, anders zou Hij de mensen naast Johannes helemaal niet opgevallen zijn.

Voel jij je geroepen?

'Wie is die man naast Johannes?'
 Pas als Johannes uit beeld is kan Jezus gaan optreden.
 En wordt Hij bekend

En daarvoor reist de Heer eerst weer terug naar thuis, waar Hij opgegroeid is,
 naar Galilea.

Ver van Jeruzalem.

En daar doet hij twee oproepen:
 Een algemene en een bijzondere.

Iedereen die Hij tegenkomt krijgt van hem deze boodschap te horen:

*'De tijd is aangebroken,
 het koninkrijk van God is nabij:
 kom tot inkeer
 en hecht geloof aan dit goede nieuws.'* (15)

Anders gezegd:

'Hier komt het koninkrijk van God.
 Neem dat maar van mij aan
 Dit is het moment om je leven te veranderen.' (15)

Eenmaal bij het meer van Galilea aangekomen,
 spreekt Hij bepaalde mensen nog weer anders aan.

Zij krijgen een heel persoonlijke boodschap,
 die niet iedereen krijgt.

'Kom! Volg mij!

Ik maak van jullie mensenvissers.' (17)

Dat moet hen wel bekend in de oren geklonken hebben,
 want zij waren al vissers.

Vissen konden ze al,
 maar mensen vangen?

Roeping =

Hoe lezen we dit?

Als de geschiedenis van Jezus en zijn discipelen.

Ter info, zeg maar,

zodat je weet langs welke weg de boodschap bij ons gekomen is!

Of lees je het als een persoonlijke opdracht.

Heeft het ook een boodschap voor jou:
 net zoals de discipelen geroepen werden,
 worden wij geroepen om
 -als leerlingen van de zoveelste generatie-
 vissers van mensen te zijn!

Een paar dingen over 'roepen'.

(1) Even voor de hand liggend, maar wel belangrijk: *het woord*.

Roeping komt van 'geroepen worden'.

Er is iemand die jouw roept.

Je hoort je naam.

Maar dat betekent dat je wel moet luisteren.

Want als jij het niet hoort, zul je je niet geroepen voelen.

En als jij het niet wilt horen,
 zul je er niet op reageren.

Voel jij je geroepen?

Loop je door.

Geroepen worden laat je de vrijheid om er zelf op te reageren, ... of niet.

Je wordt niet gedwongen, er wordt je niet bevolen, je wordt geroepen.

Als je dat weet valt ook het antwoord van de vissers in Galilea je op.

Niet gedwongen en ook niet overbluft door de macht van Jezus,

kiezen zij uit vrije wil Hem te volgen.

Ze laten hun werk achter (18)

en zelfs hun familie (20).

En gaan achter Jezus aan,

Hun reactie is best bijzonder wel om te lezen.

Jezus kiest wel een speciaal soort mensen uit,

die kennelijk wel open staan voor deze roeping.

(wie denkt dat dit niet klopt, lees dan nog eens Joh. 1,48 over de roeping van Nathanaël)

(2) Zij moeten *iets achter laten*.

Niet alleen 'kom eens', maar 'kom hierheen en daarvandaan'.

Simon en Andreas waren misschien best goed in hun vak: vissen

Toch was dit hun roeping niet.

Jakobus en Johannes hielden misschien best wel van hun vader Zebedeüs.

Toch werden ze bij hem vandaan geroepen.

Achter Jezus aan gaan betekent voor hen alle vier iets anders niet doen.

Niet vissen, niet bij de familie blijven.

Dat had Jezus ook niet gedaan toen hij zijn roeping volgde

(Mar. 3,21 e.v.) Zijn familie komt Hem later opzoeken.

(3) De eerste discipelen worden niet geroepen om vissers van mensen te zijn, maar om te komen en Jezus te volgen.

Belangrijk om dit goed te lezen!

Wat zij eerst moeten doen is Jezus volgen

en dan zal Hij hun vissers van mensen maken.

Wij weten dat dit nog drie jaar gaat duren.

Ze moeten eerst nog door Jezus opgeleid en gevormd worden.

Maar hun roeping is dus: 'Jezus volgen'.

Dus, trek niet te snel conclusies voor jezelf uit deze roepingsgeschiedenis van de discipelen.

Jouw roeping

Heb je een roeping?

Als we van roeping heel iets speciaals maken niet.

Dan zijn alleen pastoors, dominees, zendelingen, ouderlingen, diakenen en gemeenstichters geroepen.

Allemaal van dat soort speciale functionarissen.

Maar ik denk dat de Heer Jezus ons allemaal roept.

Dat is dat eerste hier in de tekst: je wordt tot geloof geroepen

Eigenlijk klinkt de echo van Jezus' oproep toen nog steeds in onze tijd

'De tijd is aangebroken,

het koninkrijk van God is nabij:

kom tot inkeer

en hecht geloof aan dit goede nieuws.' (15)

Voel jij je geroepen?

Of wat eigentijdser:
 'Hier komt het koninkrijk van God.
 Neem dat maar van mij aan
 Dit is het moment om je leven te veranderen.' (15)

Ik denk dat iedereen die hier zit geroepen is of nu geroepen wordt.
 En toen je gedoopt werd zette de Heer daar een streep onder.
 'Jij hoort bij Mij! Kom!'
 Sommigen zijn later geroepen
 en sommigen zijn hier misschien wel voor het eerst en worden nu geroepen.

Luister je er naar?
 Of heb je het alleen maar gehoord?
 Dat de belangrijkste vraag.
 Dat beslis jezelf.
 Of je er iets mee doet.

Heb je ook iets achter gelaten om Jezus te kunnen volgen?
 Wat dan?
 Dit is niet iets wat je van huis al hebt.
 Zo van wij waren thuis christelijk dus wij zaten al op een speciaal spoor.
 Dat mag waar zijn.
 Maar de roeping van Jezus is een persoonlijke vraag die je in elke levensfase weer hoort.
 En ook in iedere levensfase weer zou moeten beantwoorden:
 Hier komt het koninkrijk van God.
 Dit is het moment om je leven te veranderen.'
 Als iemand je dat zou vragen kun je dan vertellen wat je losgelaten hebt
 om Jezus te kunnen volgen.
 Zou je ook kunnen vertellen wat er nieuw is?

Jezus roept je,
 Jezus roept jullie allemaal,
 luister je?

(2) Heb je een bijzonder roeping in je leven?
 Dat zou kunnen.
 Net zoals de eerste discipelen dat niet onmiddellijk wisten.
 Ze hoorden wel wat het moest worden -vissers van mensen-,
 maar ze wisten nog niet wat dat was.
 Dat moesten ze nog leren in omgang met Jezus.
 En dat zou nog een hele tijd duren.

Het zou heel goed kunnen dat we hier allemaal een bijzondere roeping hebben.
 Maar die leer je alleen kennen in de omgang met Jezus.
 Dan maakt Hij je dat door zijn Heilige Geest langzamerhand duidelijk.
 Maar eerst is je roeping in je leven daar te zijn waar Jezus is.
 'Kom volg mij!'
 Ben je daar nu?
 Waar is Jezus nu dan volgens jou?
 Misschien moet je wel iets loslaten om Jezus te kunnen volgen:
 In ieder geval je zonden,
 maar misschien ben je nu ook wel te druk met dat wat je roeping niet helpt, maar in de weg zit.

Voel jij je geroepen?

Deze tekst zet ons allemaal op het spoor om daar weer over na te denken en over te praten.
Want stel je voor dat we de Heer Jezus niet meer volgen,
omdat Hij heel ergens anders heengaat dan wij denken?
Stel je voor dat wij Hem als gemeente helemaal niet volgen,
maar eerder onze eigen gewoonten.
Weten we dat?

**Het zijn onze keuzes die laten zien wie we werkelijk zijn,
veel meer dan onze talenten**

Jezus roept je,
Jezus roept ons allemaal,
luister je?
En wat is je antwoord dan?

Amen

(C) Wieb Dijksterhuis, januari 2018