

# 1 Tess. 3, 5-9 - preek - NGKE - 14-1-2018

*God in ons midden (5): 'Lezen met hindernissen'*



## 1

### Oproep

We waren te gast bij het 25 jarig ambtsjubileum van een collegapredikant in de regio. Helemaal aan het einde van die feestelijke samenkomst beklom een oude collega het podium. Langzaam en stram klom hij het trapje naar boven op. Toen was hij al bijna negentig. Dus, wij hielden onze adem in.

Maar toen hij eenmaal het woord nam, deed hij dat met het gezag dat met zijn leeftijd meekomt. Hij sprak iedereen aan: 'Willen jullie niet vergeten voor de gezinnen van onze predikanten te bidden. Boze machten vallen hen aan hoor. Er is echt gebed om bescherming nodig.'

Het was doodstil in de zaal.

Ik was onder de indruk.

*God in ons midden (5): 'Lezen met hindernissen'*

Nog nooit had ik iemand die oproep horen doen.

En toch, de logica ervan spreekt voor zich.

Als je aanvallen mag verwachten, dan daar in de eerste plaats.

Niet alleen, maar dáár zeker.

Ik moest hier weer aan denken toen ik deze week 1 Tess. 3 las, weer kreeg ik hetzelfde gevoel, verbazing. Want Paulus schrijft:

*5 Ik heb Timoteüs dus gestuurd omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof standhield, want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest.*

Timoteüs' rapport bij zijn terugkomst is de aanleiding voor deze hele brief geworden (6).

Dat Paulus zó bezorgd is over de kerk van Tessaloníki.

Hij 'kon het niet langer uithouden'.

Nou dán ben je bezorgd

Zo bang was hij voor de invloed van 'Verleider'.

In dit woord 'verleider' herkennen we de duivel.

Zo wordt hij ook genoemd in het verhaal van Jezus' beproeving in de woestijn (Mat.4).

Waarom is Paulus daar zó bezorgd over!

Is de duivel dan zó machtig?

Heb ik ongelijk als ik denk dat we daar (met de Verleider) niet zo mee bezig zijn?



En toch, als ik het nu eens toepas op ons Bijbellezen, dan zie je toch de verwarring die er onder christenen heerst.

Wat er in de Bijbel staat wordt soms zo verschillend opgevat.

Lezers van dezelfde bijbel lijken soms wel in verschillende werelden te leven.

Als je de reclames van de Remonstranten ziet:

*-Mijn God laat zich niet kennen-*

leer je God in de Bijbel zelfs helemaal niet kennen.

Nu is God veel groter dan wij kunnen begrijpen, maar helemaal niet kennen!

Laat de Bijbel zich dan op zoveel manieren uitleggen?

Of is hier iets anders aan de hand?

Is dit de verdeel en heers politiek van de duivel? (de Verleider)

Onderschatten we de invloed die de duivel op ons heeft?

## 2

### Gevecht

Mag ik jullie eens iets vragen?

Wie krijgt wel eens een enorm gevoel van tegenzin zodra de Bijbel opengaat?

Of, wie vindt het maar moeilijk de gedachten er bij te houden tijdens het lezen?

Natuurlijk, de bijbel laat zich niet altijd gemakkelijk uitleggen.

Is ook niet altijd eenvoudig te lezen.

Zeker als je dan ook nog eens geen lezer bent.

*God in ons midden (5): 'Lezen met hindernissen'*

Maar, als je dan bedenkt waar de bijbel over gaat!  
 Zelfs dan zijn er wel veel redenen om te willen weten wat er in die Bijbel staat.  
 Zodra je weet dat het over jouw toekomst gaat.  
 Dat er een boodschap in staat van iemand je liefheeft.  
 Ja zelfs zo liefheeft, dat Hij alles voor je over heeft.  
 Dat is de Persoon die er beschreven wordt.  
 En als je dan ook begint te beseffen:  
 God is de enige persoon die mijn leven echt kan veranderen.  
 Me echt gelukkig kan maken.  
 Me echt toekomst kan geven.  
 Verder kan niemand dat zo.  
 Ja, dan wil je weten wat er in staat!  
 Ook als het ingewikkeld is en moeite kost,  
 op de een of andere manier probeer je er dan achter te komen.  
 Want het is gewoon een geweldige boodschap voor je.  
 En kijk ons soms dan eens zuchten over die Bijbel.  
 Hoe bestaat het!

Bij de aankoop van een complex apparaat, heb ik wel eens heel wat saaiers gelezen.  
 Zo'n veel te dikke gebruiksaanwijzing, met veel te kleine lettertjes.  
 Want ik wil weten hoe het werkt.  
 Ik bedoel maar, daar heb je wat voor over.  
 Je probeert er uit te halen wat voor jou van belang is.  
 Want daar heb je voordeel van.  
 Waarom worden we dan zo soms eindeloos vermoeid  
 en voelen we zo'n grote tegenzin, zodra die Bijbel opengaat?

Zou dat ook iets anders kunnen zijn?

Mijn stelling is:

**'Zodra jij de bijbel open doet gaat het alarm bij de vijand af.'**

Het is als het stelen van de kostbaarheden in de film 'Mission Impossible'..., zodra je die aanraakt gaat het alarm af. (2x)

En in dit geval komt niet de bewaking in actie,  
 maar wel onmiddellijk een macht die je probeert tegen te werken.  
 Die zie je niet, maar je merkt er alles van.  
 Die macht werkt aan alle kanten op je in.  
 Op je gevoelsleven: tegenzin, demotivatie.  
 Op je verstand: je begrijpt het niet, je begrijpt het verkeerd.  
 Op je concentratie: je kunt maar moeilijk je gedachten erbij houden.

C.S. Lewis, de schrijver van de Narniaverhalen, heeft zich eens proberen voor te stellen hoe dat zou kunnen werken.

Hij schreef het boek 'Brieven uit de hel'.

Zogenaamde brieven van een oudere duivel aan een jongere met raadgevingen over het verleiden van gelovigen. Heel herkenbaar en heel leerzaam.

En zo is Bijbellezen vaak zoiets als tegen de wind in fietsen,

op een fiets zonder elektrische motor.  
Je komt wel vooruit maar het kost moeite.  
Zodra je de bijbel opent wordt ook de vijand actief.

Dat is geen te sterke stelling.  
Want daarom was Paulus zo bezorgd dat hij het bijna niet meer uithield.  
Daar zijn een aantal redenen voor

(1) *De duivel is onze vijand*, dat weet Paulus.  
Ook als het om ons Bijbellezen gaat.  
Dat kunnen we lezen in de gelijkenis van de akker.  
Daar slaat hij toe zodra hij de gelegenheid krijgt.  
Als het graan (het evangelie) op het harde wegdek blijft liggen,  
is hij degene die het wegjat.

Maak je niet teveel zorgen  
de duivel is echt door de Heer Jezus overwonnen.  
Maar wees wel op je hoede,  
hij is nog niet helemaal machteloos.  
Hij kan nog invloed uitoefenen.  
Die vijandschap is een realiteit  
Paulus schrijft er ook over aan de gemeente van Efeze,  
er is sprake van een gevechtssituatie:  
*11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.*  
*12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.* (Eph. 6:11-12 NBV)  
Ook Jakobus en Petrus schrijven zo over de duivel,  
als een vijand, waar je rekening mee moet houden. (Jak. 4,7; 1 Pet 5,8)

(2) *De duivel is actief bezig ons te ontregelen.*  
Hij zit maar niet passief af te wachten tot jij hem de gelegenheid geeft.  
Petrus noemt hem een roofdier op zoek naar prooi.  
Hij loert op je.  
Paulus beschrijft de duivel als een persoon die bezig is met list en bedrog.  
M.a.w. hij draait om je heen en probeert door je verdediging heen te komen.  
je wordt door hem aangevallen.  
Zodra je een bijbel opendoet, merk je dat.  
Als ik een preek probeer te maken, merk ik dat.  
Altijd oefent hij druk op je uit.  
Vaak voel je zijn weerstand.  
Het is goed je daar bewust van te zijn.

(3) *Hoe minder ervaring je hebt, des te kwetsbaarder je bent.*  
Paulus schrijft aan Timoteüs dat je geen pasbekeerde mensen  
de leiding van de gemeente in handen moet geven.  
Zij hebben nog zo weinig ervaring in het gevecht tegen de duivel en zijn handlangers, zodat ze  
veel kwetsbaarder zijn.  
Je moet eerst je vuurdoop ondergaan hebben, daarna kun je leiding geven (1 Tim. 3,6-7)  
In een volgende brief aan Timotéus beschrijft hij hoe de duivel je in de val kan lokken, zelfs zonder  
dat je het in de gaten hebt. (2 Tim 2, 26)  
Je moet eerst weer wakker worden uit je roes... voordat je het ziet.  
En daar heb je ook de hulp van andere ervaren mensen bij nodig.  
Kortom, in de omgang met je vijand moet je gevechtservaring opdoen.

Als ik dit zo op me in laat werken kan ik nu wel goed begrijpen dat Paulus zich zoveel zorgen maakte over de kerk van Tessaloníki.  
 Hij was er immers niet heel lang geweest en had al moeten wegvlugten voordat hij hun opleiding af kon maken.  
 De vijand kennende is het logisch dat hij zich zorgen om hen maakte

### 3

## Verweer

Wat doe je daar nu tegen?

De kerk van Thessaloníki kreeg met tegenwerking te maken, zoals Paulus al dacht  
 Maar ze verloren hun geloof (vertrouwen) in de Heer niet.  
 Ze blijven bij Hem staande (8) (dat is de gebruikte uitdrukking.)  
 Ze blijven ook stug doorgaan met Hem volgen.  
 Dat doen ze door niet op te geven wat ze via Paulus geleerd hebben  
 door elkaar lief te hebben en ook de mensen om hun gemeente heen  
 (NB liefhebben is meer dan een gevoel: nl. 'de anderen goed-doen')

Maar hoe houden ze dat dan vol als ze met zoveel tegenwerking te maken hebben?  
 De kracht daarvoor vinden ze bij de Heer zelf, door te bidden.  
 Zo eindigt Paulus dit gedeelte van brief dan ook met een gebed (vss. 11-13).

*11 Mogen God, onze Vader, en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden.*

*12 Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.*

*13 Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen.*

*Amen. (1 Thess. 3:11-13 NBV)*

Het bidden is de bron van hun kracht,  
 want het verbindt hen met de Heer Jezus.

Dat bidden is cruciaal hier.

In een andere brief maakt Paulus duidelijk hoe je moet bidden  
 als het gaat om het geestelijke gevecht.

*Laat u bij het bidden leiden door de Geest,*

*iedere keer dat u bidt;*

*blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.*

*(Eph. 6:18 NBV)*

## Samenvatting

Wat leren we hier?

Wees je bewust van je vijanden.

Houdt je vast aan je Heer, blijf Hem volgen,  
 zoals je dat geleerd hebt.

Juist ook in het liefhebben.

Blijf onder leiding van de Geest met je Heer in gebed verbonden.





## Lectio Divina

In de kloostertraditie is een manier van Bijbellezen ontstaan, die dat in zich heeft: de Lectio Divina: een afwisseling van bijbellezen, in stilte overdenken wat je gelezen hebt en gebed. Zo blijven bidden en bijbellezen heel dicht bij elkaar. We doen dat regelmatig met een aantal voorgangers samen hier in Ermelo. En dat ervaren we als heel bijzonder.  
[Op de site staat hoe je dit kunt aanpakken.](#)

Broers en zussen,  
 Wees je bewust van je vijand, laat je de Heer niet los en blijf bidden!  
 Ook voor mij!

Amen.

*God in ons midden (5): 'Lezen met hindernissen'*

(c) Januari 2018, Wieb Dijksterhuis.