

Mat. 5, 13-16 - preek - NGKE - 5-2-2017

Dat scheelt! Doop: Roosmarijn Regterschot



Verschil!

“Ik wil deze God, ik wil naar huis!”

Dat zei Jip Wijngaarden nadat ze naar voren was gelopen in de dienst.

Na jaren leven zonder God, ja zelfs anti-God,
kwam ze die dag tot geloof.

Dat was vreemd, erg onwennig, want het veranderde alles voor haar.

De jaren daarvoor waren succesvolle jaren geweest,

-Jip speelde o.m. de rol van Anne Frank in de film uit 1985-

Daarmee brak ze door en de jaren daarna leefde ze op het toppunt van haar roem.

Maar tegelijkertijd ging het in haar persoonlijke leven steeds slechter.

In Parijs ontmoette ze een christelijke man.

Haar weerzin tegen het christelijke geloof was toen zo groot,
dat ze dacht dat ze niet met hem zou kunnen trouwen.

Toch gaat ze met hem mee naar een dienst.

En daar komt ze dan ineens en heftig tot geloof.

“Ik wil deze God, ik wil naar huis!”

Dat verandert haar leven ingrijpend.

Nee ze is niet ineens gelukkig,

maar vanaf die dag loopt haar weg uit het dieptepunt omhoog.

Met haar filmcarrière en die bekendheid is het dan afgelopen, maar, zoals ze zelf schrijft: “n de lichtstad (Parijs), heb ik het Licht van de wereld gevonden.”

Tot geloof komen en bij Jezus thuiskomen, maakt voor Jip dus een verschil van dag en nacht. Het verandert niet alleen haar overtuiging, maar haar hele leven.

Dat scheelt!
 Daarover wil ik het vandaag met jullie hebben.
 Wat betekent de doop?
 Die van Roosmarijn en die van ons?
 Wat betekent het om een christelijk leven te leiden?
 Wat scheelt het eigenlijk?

Denk nu niet: ‘ja dit is weer zo’n bijzonder verhaal van een bekende Nederlander.’ Dit gáát niet over gewone mensen zoals wij zijn. Ze heeft geen idee van mensen die wonen in Putten, Ermelo en Harderwijk!

...

Jip leidt een bijzonder leven, dat is waar, en toch is ze ook een gewoon mens zoals wij. Ze is opgegroeid hier in Ermelo en Putten, ze heeft hier op school gezeten. En -zo vertelt ze- als zij denkt aan de schoonheid van de natuur, -en dat was haar eerste ervaring met God- dan ziet ze de bossen van Putten voor zich. Dat je het even weet! Duw zo’n verhaal niet direct heel ver bij jezelf vandaan! Dit is een medemens die in onze omgeving gewoond heeft.

Betekenis

‘Wat scheelt het!, dat je christen bent.’
 ‘Wat maakt jouw doop voor verschil voor jou?’
 Het symbool maakt immers duidelijk dat je christen bent.
 Wat gaat er voor Roosmarijn veranderen in haar dagelijkse leven, omdat ze gelooft?
 Zou je dat kunnen benoemen? Praktisch!
 Of zijn het vooral gedachten over de doop: veilig bij God, geborgen...?
 Dat is niet zo raar, want zo is het ons ook voorgezegd.
 Bijvoorbeeld in de Heidelbergse Catechismus (Zondag 26 en 27) Die beschrijft vooral de inhoudelijke betekenis van de doop: vergeving van zonden en een nieuw leven.
 Dat is niet direct iets wat je ziet, dat zit vooral van binnen!
 En de praktische betekenis van onze doop is dan voor ons misschien meer voor later dan voor nu. Meer iets dat we nog verwachten dan dat het er nu al is. Zoals het ‘Flying Blue Platinum Membership’ van de KLM. Je mag als lid naar binnen in de lounge op het vliegveld, een luxe uitziende wachtkamer. Thuis heb je aan dat lidmaatschap niet zoveel, maar eenmaal op reis wel. Zo is het dan ook met je doop, daar merk je nu nog niet zoveel van, maar straks kun je zo naar binnen lopen in het Koninkrijk van God. De doop als een soort persoonlijk VIP-pasje dus. Handig om bij je te hebben. Als je het straks laat zien wordt al je schuld kwijtgescholden en mag je zo naar binnen.

Alleen, in de tekst die we net gelezen hebben,
 is ons christenzijn niet alleen van persoonlijke betekenis,
 maar van praktisch belang voor de hele wereld.
 Christenen, zijn het 'zout van de aarde' en het 'licht van de wereld'.
 De doop van Roosmarijn, is dus van regionale,
 ja van nationale, ja zelfs van internationale betekenis.
 Wow, dat is nog al wat!
 Geen persoonlijk VIP-pasje dat je ergens in je binnenzak meedraagt.
 Dat verder ook niemand ziet.
 Maar een geloof dat van betekenis is voor je hele omgeving.
 De doop kun je daarom ook beter vergelijken met het 'taggen' op Facebook.
 (even uitleggen; 'taggen' betekent dat je bij de personen op een foto op Facebook een labeltje
 met de naam van andere Facebookgebruikers kunt plaatsen.
 Als je dat doet krijgen niet alleen jouw Facebookvrienden, maar ook de Facebookvrienden van die
 persoon een berichtje.
 Iedereen in jouw omgeving maar ook in zijn omgeving hoort er dus van als je iemand tagt.
 Dat kan heel leuk zijn in een gezellige foto van een leuk familiefeest,
 maar ook erg ongemakkelijk als je moeder je tagt in een foto waarop jij staat met chocolade pasta
 om je mond.
 Dat vindt zij heel leuk voor haar vrienden,
 maar ook al jouw vrienden krijgen die foto te zien.

Zo is ook je doop is niet alleen van persoonlijke betekenis,
 maar als het goed is van betekenis voor iedereen om je heen.
 En het verandert ook heel wat voor jou persoonlijk,
 je bent als het ware getagd in een foto met je Heer.
 Dus ook al je vrienden weten dat jij bij de Heer hoort.
 Dat scheelt heel wat voor Roosmarijn.
 Wat eigenlijk?

Effect van de doop

'Zout van de aarde', licht van de wereld.', toe maar.
 Dat ga je toch niet zeggen over jezelf?
 "Hé Roosmarijn, je bent gedoopt hè, wat betekent dat "
 "Nou dat ik het zout van de aarde ben en het licht van de wereld."
 'Doe normaal meid!'
 Ja dat is nog al wat dat de Heer Jezus hier over zijn leerlingen zegt.
 Moeilijk uit te leggen aan de niet christenen om je heen.
 Klinkt namelijk nogal arrogant!
 'Jij denkt zeker dat je beter bent dan wij!'

Dat is niet de betekenis van deze uitspraak.
 De bedoeling is juist een heel andere.
 Je bent zout voor de aarde, en licht voor de wereld.
 Dat is zoiets als een dienstverlener zijn voor alle mensen om je heen.
 Als je bij de Heer Jezus hoort, krijg je van Hem die rol:
 'Roosmarijn, jij werkt met Mij mee tegen alle rottigheid.'
 Want dat is wat zout doet, het conserveert, het voorkomt rot.
 Roosmarijn, door jou gaan de mensen weer zien wat waardevol en goed is.
 Wat dat is wat licht doet hè, het maakt zichtbaar wat je eerst niet zo kon zien.
 Als je bij Jezus hoort is dát je rol in het leven geworden:
 de wereld van de Heer Jezus in je omgeving zichtbaar maken.

Zoals Ali B ambassadeur voor War Child is,
 ben jij ambassadeur van het Koninkrijk van God.
 En dat is méér ,want dat betekent dat je altijd en overal op betrokken bent.
 Wat dat betekent kun je zien in het stuk hiervoor:
 de zaligsprekingen in Mat. 5, 1-12
 Wie in jouw buurt verdriet hebben, probeer jij te troosten,
 je loopt er niet aan voorbij.
 En onrecht in je buurt kun je niet aanzien.
 Daar probeer je wat aan te doen.
 En als anderen zich smakeloos gedragen,
 probeer jij juist waardig te blijven.
 Helemaal niet omdat je het allemaal zo mooi weet te zeggen,
 maar gewoon door wie je bent.
 Jij gaat wél om met mensen die de anderen niet zien staan.
 Ik zeg heel bewust 'in je buurt'.
 Want je familie en je vrienden help je wel, het gaat ook om die anderen.
 Je bent zout voor de aarde en licht voor de wereld.
 Dat is jouw rol.
 Iedereen weet dat je gedoopt bent,
 zeg maar dat je bij de Heer Jezus hoort,
 omdat iedereen door jou iets
 kan proeven van de Heer en zijn Koninkrijk (zout)
 en iets kan zien van wat de Heer bedoelt (licht)

Niet in de eerste plaats door wat je zegt,
 maar eerder door wie je bent.
 Je bent een levend voorbeeld van wat je Heer bedoelt.
 Niet omdat jij de wereld kunt veranderen
 Maar je doet wat je kunt en je probeert het verschil te maken.
 En dan verandert je Heer de wereld.

Religie tegenover geloof

Dus bij Christus horen betekent dat je het altijd beter weet?
 Hebben we op dit moment niet genoeg betweters?
 Neem alleen de politici al die hun gelijk van de daken schreeuwen.
 ...
 Oh nee, als betweter zou je geen zout en licht meer zijn.
 Van betweters krijgen medemensen juist een vieze smaak in de mond
 en hun licht schittert anderen scherp en irritant in de ogen.
 De mensen spuwen je uit en schermen zich af voor jouw felle licht.
 Want betweters zijn het middelpunt van hun eigen boodschap:
 'Kijk mij eens, ik ben de beste.'
 Jij snapt er niets van, ik wel.
 Als je zo zout en zo licht bent, zou het resultaat precies het omgekeerde zijn:
 je medemensen voelden zich niet geholpen maar veroordeeld,
 ze voelen zich niet beter door jou, maar juist slechter.
 Dit verschil zou je kunnen beschrijven met de woorden: religieus en gelovig.
 Met religieus bedoel ik dan, een geloof waarin het om jezelf draait.
 Je doet dingen omdat je bang bent voor God en je jezelf beter wil voelen,
 want je wilt de hemel niet mislopen.
 En al gauw voel je je ook beter dan de anderen.
 Je bent trots en je vindt dat je het best goed doet.
 Je ziet je eigen fouten eigenlijk niet zo.

Maar met heel veel mensen om je heen wil je niet omgaan.
 Omdat je hun fouten maar al te goed ziet.
 Je houdt je licht liever voor jezelf, in je eigen clubje van gelijkgezinden.
 Wees gerust, veel mensen willen ook niet met jou omgaan.
 daar hoef je op deze manier helemaal geen moeite voor te doen.

Je wilt anderen wel helpen, maar vooral om te laten zien hoe goed je zelf bent.
 Het is een soort religieuze liefdadigheid waarbij het eigenlijk ook weer helemaal om jezelf draait.
 In die tijd van Jezus waren de Farizeeën nog al eens zo, heel religieus.
 Ze wisten precies hoe het moest.
 En dat lieten ze aan iedereen merken.
 Dat kun je nog terughoren in hoe wij het woord gebruiken:
 als wij iemand een Farizeeër noemen dan is dat niet positief.
 Want weet je wat er mist?
 Er zit geen liefde in.

Nee zout en licht zijn hier bedoeld als aantrekkelijke eigenschappen.
 Door zout smaakt het eten beter,
 en het licht helpt je om beter te kunnen zien.
 Dat is ook het effect dat gelovige mensen op je hebben:
 je voelt je beter door hen.
 En door wie ze zijn, zie je het leven in een licht dat het mooier maakt.
 Je wilt graag bij hen zijn, je wordt door hen aangetrokken,
 zoals de motten door het licht.
 Want je voelt je door hen altijd weer een beter mens,
 je knapt er van op.
 En dat is ook zo omdat zij zich niets van je fouten lijken aan te trekken,
 ze hebben meer moeite met zichzelf dan met jou, lijkt het wel.

Dat scheelt!

Nou zeg, als de doop dat betekent.
 Wie kan zo zijn?
 Arme Roosmarijn!

Nee, rijke Roosmarijn!
 Alles wat de Heer van haar vraagt, licht en zout te zijn.
 Is Hij zelf eerst voor haar geworden.
 Hij heeft al de slechtheid op zich genomen aan het kruis,
 om het dan voor altijd weg te doen.
 Haar doop gaat natuurlijk wel degelijk over de vergeving van haar zonden.
 Zoals water vuil afwast, wast de Heer Jezus ook haar zonden af.
 Tenminste als zij echt spijt heeft en er zelf ook vanaf wil.
 Maar dat nieuwe leven krijgt ze maar niet alleen voor jezelf.
 Ze krijgt een cadeau om het weer uit te kunnen delen.
 Jezus is voor haar zout en licht,
 en als zij zich beter is gaan voelen en ziet hoe het zit,
 kan zij het ook voor anderen zijn: zout en licht.
 Jezus trekt haar in zijn lichtkring!
 Hij is de zon waardoor zij bruin wordt en de anderen zeggen:
 'wat zie je er goed uit!'
 Hij leent haar van zijn zout en van zijn licht,
 en nu zij bij Hem hoort kan zij er ook van uitdelen.

Dat mag iedereen weten die bij Jezus hoort.
Dat je zo schatrijk bent.

Dat scheelt, nou!
Voor jou persoonlijk, voor je hele omgeving.
Iedereen beseft:
bij deze God kun je thuiskomen.
Dat scheelt,
nou!

Amen

(c) Wieb Dijksterhuis,. februari 2017