

# Luk. 12, 13-21 – preek NGKE – 30-10-‘16

---

*‘Dankzondag’ Rijk = (Wat Jezus’ zegt over geld)*



## Ongemakkelijk

Ik word altijd ongemakkelijk van:  
iets waardevols, dat van mij is en zomaar ergens rondslingert.  
Iedereen kan het pakken en dan ben ik het kwijt.

Hebben jullie dat ook?...  
Vooral in een vakantie heb ik dat nog al eens.  
Je hebt je aandacht er wat minder bij,  
je let niet zo goed op je spullen als anders.  
En ineens denk je, ‘Oei, heb ik alles nog?  
Herken je het?...

Wat zegt dat over mij?  
Dat ik bang mijn geld en mijn waardevolle spullen kwijt te raken.  
En dát zegt weer dat ik die best wel belangrijk vind!

Hoe belangrijk dan?  
Kan ‘het niet hebben van geld’ me ongelukkig maken?

*‘Dankzondag’ Rijk = (Wat Jezus’ zegt over geld)*

Eerlijk gezegd kan ik die vraag eigenlijk niet beantwoorden, want ik heb nog nooit zo'n tekort gehad.

Dat is natuurlijk genade van God... (Haïti)

Sommigen onder jullie zullen op die vraag wél een antwoord kunnen geven, vrees ik.

Eén keer dachten we dat het niet goed zou komen met ons inkomen.

Terwijl tot dán toe van onszelf dachten: 'wij vertrouwen altijd voor alles op God . Dat geeft ons rust!'

Maar onze levensrust bleek veel meer met onze bankrekening samen te hangen dan wij van onszelf gedacht hadden.

Dat was heel confronterend.

In het bijbelgedeelte dat wij zonet gelezen hebben, spreekt de Heer Jezus ons over rijkdom aan!

Wat maakt ons volgens Hem eigenlijk rijk?

## Jezus over geld

Een paar uitspraken vallen direct op!

*"Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht."* [15]...

Nou daar zijn we het denk allemaal wel over eens:

'graaien is niet goed'.

Dus gáát dit niet over ons! Hoop ik tenminste, dan

Maar als je weet om welke reden de Heer Jezus dit zegt, weet je dat Hij dat niet bedoeld.

Dat was dat een man hem iets vraagt over een erfenis [13].

Een niet onredelijke vraag.

Zijn broer wás verplicht de erfenis met hem te delen.

Dat is toch geen hebzucht, dat is gewoon rechtvaardig.

Ook in de gelijkenis die Hij bij deze gelegenheid vertelt [16] gaat het niet over hebzucht.

Die succesvolle ondernemer had het toch eerlijk verdiend?

Gunstige oogsten zag men in die tijd nog meer dan nu als een directe zegen van God.

Rijk worden was in de ogen van mensen toen een zegen,

arm-zijn een vloek van God.

En deze man gaat verstandig met zijn bezit om

'Wie wat bewaart heeft wat!'

Dat is toch niet hebzuchtig?

Nee, de Heer Jezus geeft hier geen oordeel over mensen verstandig met hun bezit omgaan

Hij velt wel een vonnis over het belang dat ze aan hun bezit hechten:

*'Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.'*[15]

Dit gaat niet over 'graaien', dit gaat over 'hebben'.

Dit gaat over belang dat we aan onze bezittingen hechten!.

## Een moderne gelijkenis

Je kunt deze gelijkenis dan ook anders vertellen, bijv. zo:

*'Tot hun verrassing viel de erfenis best hoog uit.  
Dat was een behoorlijke meevaller.  
Ze zochten lang naar de aantrekkelijkste rente,  
En zetten het toen voor een periode vast.  
Gunstig, vrij opneembaar en toch een mooie rente.  
'Zo' zeiden ze: 'wij hebben onze schaaapjes op het droge'  
Als we goed oppassen zingen wij het hiermee wel uit.*

*Dwazen zegt God, 'jullie leven hangt niet af van jullie erfenis.' ...*

Ik denk dat je hem zelfs zó kunt vertellen:

*'Ze hadden altijd netjes geleefd.  
Soms zelfs zuinig, om te sparen voor later.  
Ze hadden zich soms best wat moeten ontfeggen.  
En ook niet overal aan kunnen geven.  
Maar dat hadden ze er wel voor over,  
om op hun oude dag een beetje zekerheid te hebben.'*

*Dwazen, zegt God, jullie leven hangt niet van jullie bezit af...*

Broers en zussen, zo is het volgens mij in het licht van wat de Heer Jezus hier zegt. De 'rijken' zijn hier niet de superrijken, maar gewoon 'alle mensen met een beetje geld'. En dan is de dwaasheid niet dat je verstandig met je geld omgaat en dat je wat wil sparen voor later.

De dwaasheid is dat je denkt dat daarom je leven zeker is!

Geld bezitten is niet dwaas, er verstandig mee om gaan zeker niet, maar denken dat je je leven er van afhangt wel!

Leven is niet te koop.

Je leven is niet jouw eigendom.

Je leven is van God en Hij vraagt het weer van je terug.

Op een moment dat Hij het tijd vind.

En je geld, hoeveel dat ook is, maakt daar geen wezenlijk verschil in.

De Heer Jezus leert ons:

'Besef goed: Je leven hangt niet van je bankrekening af, maar van God'...

## Confronterend

Ik vind dat een lastige les.

Immers, zonder geld kun je toch niet leven!

Sommige mensen om me heen komen in grote problemen vanwege schulden.

En verderop in de wereld dreigen de mensen te sterven vanwege honger en dorst (geen geld). Op Haïti worden mensen ziek omdat ze van hun bezit beroofd zijn.

Ook in dit geval lijkt geld te helpen.  
 Waarom collecteren we anders voor hen!  
 Geld is wel belangrijk!  
 En dus worstel ik met Jezus boodschap voor ons:  
 'je leven hangt niet van je geld af'

## Echte rijkdom

Nou De Heer Jezus laat het niet bij die boodschap.  
 Hij legt ook uit, waarom Hij dat zo zegt.  
 In vs. 25: *'jullie hoeven niet bang te zijn!'* (bemoedigend)  
 Jullie zijn niet alleen in de wereld met jullie bankrekening!  
 Jullie hebben een Vader in de hemel die voor jullie wil zorgen.'  
 Méér dan dat: Hij wil je de grootste schat geven die je kunt krijgen: het Koninkrijk.  
 Broers en zussen, het Koninkrijk van God, is méér dan alles waar wij doorgaans naar verlangen.  
 In het Koninkrijk heerst een heelheid die wij niet kennen.  
 Je leeft er verbonden met God en met al je medemensen.  
 ... stel je eens voor.  
 Het Koninkrijk is dus het échte beloofde land:  
 een paradijselijk land (Openbaring).  
 Waar alles is zoals het hóórt te zijn: vrede, recht, gezondheid, leven, welvaart, geluk en plezier.  
 Een leefwereld vol mogelijkheden, véél meer dan wij nu kunnen bedenken. Daar pas komen we samen helemaal tot ons recht, volkomen tot onze bestemming.  
 Daar leef je eindelijk zoals je bedoeld bent te zijn.

"Wees niet bang kleine kudde", zegt de Heer, "de Vader is wil jullie héél graag (is de vertaling van 'heeft het behaagt') het Koninkrijk geven." [32].  
 De grootste schat denkbaar, wil Hij ons graag geven.  
 ... Wow, dat is wat!  
 "Ja maar", zeggen wij, "daar zie je nu nog niks van!  
 Kijk eens naar de ellende om ons heen!"  
 'Kijk eens echt goed', zegt de Heer Jezus en Hij neemt ons mee naar buiten: 'let eens op de vogels'. 'Hebben zij bankrekeningen? Nee! Gaat het hun slecht? Nee!  
 'Loop je tuin eens in en let op wat je ziet: daar zie je het Koninkrijk al voor je: een vlinder op een vlinderstruik in galakleding. Zo mooi... da's niet te koop! Kijk nou eens! Wat denk je, ben jij niet véél meer waard voor God?  
 Jezus zegt: 'Hij heeft Mij voor je laten sterven, waarom deed Hij dat denk je?'

-Ja maar, zonder geld gaat het toch niet?-  
 Dat beleven wij wel zo, maar dat is toch niet wezenlijk waar!  
 Zonder Gód gaat het niet.  
 Zelfs al kom je in de problemen: geen geld, geen eten, geen kleding... da's geen leven denk je dan!  
 Toch kan je leven, als je rijk bij God bent, nooit echt verloren raken.

Zelfs als je hier alles kwijt bent, dan nog ben je je belangrijkste schat niet kwijt: je leven in het Koninkrijk.

Keer het eens om.

Zonder God ben je hier in alle gevallen verloren!

Ga maar na: je medemensen bestelen je, laten je aan je lot overlaten of zelfs als je wel willen helpen, kunnen ze je uiteindelijk niet helpen. God de Vader wel.

De Vader heeft ons samen genoeg gegeven voor ons allemaal. Zo is het zelfs op deze wereld. Als wij maar willen delen van wat Hij ons samen ter beschikking geeft, komt niemand tekort.

Broers en zussen: iedere keer weer denk ik dat ik mijn meest waardevolle bezit nog niet scherp genoeg zie.

Dat ik de prijskaartjes verkeerd heb hangen: het meest waardeer ik mijn leven, maar dan direct daarna mijn geld (zo kan ik leven) en dan God.



Natuurlijk niet in gedachten, maar wel in de praktijk van mijn leven.

De Heer Jezus verhangt de kaartjes weer: eerst God en zijn Koninkrijk, daarna mijn leven en daarna mijn geld.



Je geld dient je leven, zodat jij God kunt dienen.

Zodat je bij God echt rijk wordt! [21]

Dat is echte rijkdom namelijk: bij God horen!

God is dan ook de belangrijkste die in je leven kwijt kunt raken, het Koninkrijk het waardevolste wat je kunt verliezen.

Want mét God raak je jezelf kwijt.

Ga maar na... zonder God, geen leven en dus heb je niets aan je bezit, zonder God

*'Dankzondag' Rijk = (Wat Jezus' zegt over geld)*

De Heer Jezus leert het ons anders te zien,  
Hij wil een reformatie van ons denken.

En de broers en zussen in Irak, Syrië en Noord Korea laten ons zien dat ze dit heel goed van Hem begrepen hebben.

Zij laten hun bezit achter vanwege hun geloof in de Heer en als het moet geven ze hun leven zelfs op om geen schade aan hun ziel te lijden [Marcus 8,36].

Want wat heeft een mens eraan als hij een dak boven zijn hoofd kan houden, maar het echte leven kwijt is?

En straks alles op moet geven.

## Royaal leven

Broers en zussen, ik denk dat geld macht over ons kan krijgen, zoveel dat wij a.h.w. onder invloed raken.

En onder invloed zien we niet scherp meer.

Aangeschoten vanwege het geld verwarren we geld met ons geluk en onze toekomst.

We gaan vertrouwen op dat geld op zich.

We worden er blind voor dat God ons dat gegeven heeft om er goed mee te doen.

De Heer onthult ons opnieuw de werkelijkheid: je hebt een Vader in de hemel die je alles wil geven.

Nl. het Koninkrijk de grootste schat denkbaar

Samen met zijn Zoon om dit Koninkrijk voor je toegankelijk te maken. Hij vertrouwt je ook geld toe om daarmee aan het Koninkrijk te bouwen

En dus ben je een rijk mens: of je nu veel geld hebt of weinig.

Je bent rijk bij God!

Je Heer vraagt je: “geloof je dit écht?” ‘Vertrouw je hierop?’

‘Gebruik je je geld ook voor het Koninkrijk!’

Of is jouw geld even belangrijk als God geworden?

Test het maar...

Vs.33 Als je dit écht gelooft, ‘verkoop je bezit en geeft aan de mensen die het nodig hebben.’ (aalmoezen)

Investeer zo in je grootste schat, die bij God,

Je tegoed dat geen mens van je kan roven.

Ik geef toe, ik vind het lastig zo royaal te leven.

Zo volkomen te vertrouwen op God mijn Vader en zijn Zoon, mijn Heer.

Dat is echt een geloofstest

Ik neem me voor het toch te leren en zet stapje voor stapje...

Jullie ook?

## Oproep

Ik doe een oproep, meer kan niet.

Immers geldzaken zijn privé.

Dat speelt tussen God en jullie.

Alleen Hij ziet jullie hart en jullie zelf.

Daarom een oproep

We danken God voor wat Hij ons heeft gegeven dit jaar.

Ik roep ieder op om bij zichzelf te gaan de komende weken: 'wat is mijn grootste schat?'

Als je twijfelt: loop dan vandaag eens naar buiten en kijk eens naar de vogels en de bloemen, maar hun hartverwarmende zorgeloosheid.

En realiseer wat de Vader je wil geven

Amen

(c) Wieb Dijksterhuis, 30 oktober 2016