

Luc. 1, 1-20 – preek – NGKE – 25-12-'16

Kerstviering: 'Dwars door alles heen'



I. Hoop

En dan nu de hoofdpunten van het nieuws:
'Amateurvideo toont moment aanslag Berlijn'
'Deal in Congo over aftreden Kabila'
'In 2016 nam het aantal files met twaalf procent toe'
'NOC*NSF wil onderzoek naar misbruik sport'
'Plan betere ouderenzorg teleurstellend'

Ik probeer het geluid van mijn wekkerradio te negeren,
draai me nog eens om.

Maar 't is echt tijd, ik moet er uit.

Door mijn oogharen zie ik het display van mijn wekkerradio onverbiddelijk 06.30 uur aangeven.

Wat er ook allemaal aan slecht nieuws is,
ik zal er toch echt uitmoeten.

'Politie treedt op bij burenruzie in stadswijk'

'Deze Kerst veel regen en wind en hoge temperaturen.'

Het gaat maar door

Jozef en Maria hadden gelukkig geen wekkerradio.

Kerstviering: 'Dwars door alles heen'

Zij konden zonder slecht nieuws aan hun dag beginnen.
Hoewel, zou de berichten in hun tijd beter geweest zijn?

‘Romeinse autoriteiten kruisigen Joodse terroristen’
‘Belastingdienst treedt hard op in Galilea’
‘Herodes laat vermeende coupplager opsluiten.’
‘Militairen rukken uit om dorpsruzie te beteugelen.’
‘Volkstelling verloopt voorspoedig, files op wegen,
Judeese dorpen overvol.’

Ja, die volkstelling...
’t Is toch wonderlijk!
Een of andere keizer, duizenden kilometers vandaan,
weet Jozef te dwingen helemaal vanuit het Noorden van Israël,
140 km naar het zuiden te lopen.
Ja ’t is nog erger!
Hij moet Maria, zijn aanstaande, wel meenemen,
terwijl die toch hoogzwanger is,
en elk moment kan bevallen!
140 km over stoffige wegen!
Da’s normaal al een reis van vijf dagen,
maar onder deze omstandigheden doen ze er misschien wel negen over.
Ne-gen dagen hoogzwanger onderweg.
Dat is toch onmenselijk!

Wat is er nog van Israël over?
wat van de ‘Grote Belofte’ van Israël?
‘Waar is die zoon van David dan?’
Wie beschermt hen tegen de Romeinen?
Jozef is nog ergens familie van koning David,
maar daar heeft hij vandaag maar weinig aan.
Net als de anderen moet hij juist daarom gewoon naar Bethlehem,
al is het 140 km naar het Zuiden en al is Maria hoogzwanger.
Zelfs al klopt het wat de engel Jozef maanden geleden vertelde,
dat dit kind ‘een redder’ zal zijn.
Wat merken Jozef en Maria,
ja wat merkt het hele volk Israël daar nu van dat ‘God met hun’ is,
de keizer is toch zeker de baas!
En onder hem Herodes
Hij doet maar met hen!
Precies zoals hij wil.
Nee ’t is grijs en donker in Israël!
Weinig reden tot hoop...

...

(Liedboek 473 ‘Er is een roos ontloken’)

Deel II: Hoop?

Kan er hoop zijn ‘in het midden van de dood?’
Als je de rebellen -terroristen in de ogen van de Romeinen-
bij Jeruzalem aan de kruizen ziet hangen,
ziet het er behoorlijk hopeloos uit voor Israël.
Ze verlangen naar vrijheid, maar dat verlangen wordt steeds weer wreed verstoord.

En van de 'Grote Belofte' merk je ook niet zoveel.
 Zijn ze eindelijk in Bethlehem,
 komen de eerste weeën!
 Maar zij hebben nog helemaal geen onderdak.
 Terwijl ze het zo nodig hebben.
 'Bezet' 'Alles is vol.'
 Wat merk je dan van de Grote Belofte?
 En dat hun kind de beloofde prins uit het huis van David is?
 Die heel Israël zal bevrijden en zal redden van hun zonden.
 Nou, hun zorgen worden er echt niet minder van,
 Gelukkig vinden ze op een benedenverdieping ergens een plek bij de dieren.
 Een stenen trog als wiegje voor de baby,
 het kan! Jawel!
 Maar het houdt niet over.

Ja, Jozef en Maria zijn vast blij
 met de geboorte van het kind.
 Zoals je blij kunt zijn met een baby.
 Maar hun zorgen zijn er niet minder van geworden,
 echt hoop kan dit kind hen toch niet geven!

Veel is er voor hen immers niet veranderd.
 De Romeinen zijn de baas,
 daarom zijn ze hier in Bethlehem.
 En het is ook niet beter geworden met hun huisvesting,
 een paleis is het echt niet.
 Wat zou toch de bedoeling van de bijzondere berichten van de engel geweest zijn.

Maar net als ze zich dat beginnen af te vragen,
 struikelt er een herder bij hen naar binnen.
 Jozef en Maria schrikken.
 Herders da's onbetrouwbaar volk.
 Hun reputatie is zo slecht in die tijd dat ze bij een rechtszaak niet eens mogen getuigen,
 Wel vaker proberen ze met een kraak hun inkomen wat aan te vullen.
 Ja maar wat kunnen ze nu van hén willen,
 er is bij hen niets te halen.
 Maar Maria's angst zakt snel weg als ze het gezicht van de herder ziet.
 Geschrokken en vol ontzag kijkt hij naar de trog
 waarin haar kind ligt.
 Achter hem komen er nog een heel stel stilletjes naar binnen.
 En eerst kan hij helemaal niets uitbrengen,
 maar dan begint hij te vertellen

'Excuus meissie
 Ik zie nog steeds alleen maar lichte vlekken voor mijn ogen
 en mijn oren suizen nog.
 Meid,... wat ben ik geschrokken zonet!
 De rillingen lopen nog over mijn rug.

Nee niet van de kou, hoor!
 Het is best een beetje koud in de regen,
 maar dat ben ik wel gewoon.
 't Is tenslotte winter,

en als herder raak je daaraan gewend.
 Soms zit je even bij een vuurtje,
 maar dat ging vannacht ook al niet.
 Te nat!
 't Is het regenseizoen hè,
 dan heb je dat.
 En je ziet dan ook niets meer.
 Zal er net een leeuw één van je schapen wegkapen.
 Gelukkig zijn we niet alleen,
 maar met een heel groepje herders bij elkaar.
 Meer ogen om de boel in de gaten te houden.

Maar we hebben ze nu toch alleen achtergelaten.

Wat ik nou toch meegemaakt heb.
 Ik dacht eerst dat het een UFO was,
 dat heldere licht ineens vlak voor mijn neus.
 Ik schrok me naar.
 Maar toen hoorde ik een stem die me geruststelde,
 of dat in iedere geval probeerde.
 Verstaanbaar Aramees, dus geen buitenaards wezen gelukkig.
 Nou ik was evengoed onder de indruk hoor,
 want dit was geen gewoon mens.
 Zo moet een engel eruit zien volgens mij,
 maar dat zal het toch niet geweest!
 Een engel bij ons, herders?
 Ze hebben vast wel wat beters te doen.
 Maar, hij had goed nieuws zei hij:
 hier vlakbij in Bethlehem was een kind geboren.
 Mooi natuurlijk, zo'n kleintje.
 Maar er was wat met dat kind zei die stem
 hij is de redder van Israël.
 Een nieuwe koning.
 Nou, daarover had ik al een tijd niet meer gehoord,
 ja thuis als Abba erover vertelde,
 over de Messias.
 Maar dat kán toch helemaal niet
 Herodes de koning is de hier de baas
 en niemand kan ons van hem redden

Maar echt, wat er toen gebeurde!
 Het duizelt me nog als ik er aan denk.
 Nou en ik ben toch niet zo gauw benauwd,
 'k heb nog wel eens een leeuw weggejaagd bij de kudde!
 Maar dit, dit was zo-o indrukwekkend,
 ineens was er overal om ons heen licht,
 licht alleen maar licht
 en een geluid, gigantisch!
 Lof was het,
 van een hele horde engelen
 over dat kind dat geboren was.
 "Eer-zij-God,
 vrede op aarde.'

Dat is het machtigste dat ik ooit gezien en gehoord heb

Nee, 't was geen hallucinatie, hoor!
 We hebben het ál-le-maal gezien en gehoord!
 'Eer zij God,
 vrede op aarde,
 voor de mensen van wie God houdt.'

En dit móet het kind zijn.
 Ja dat zei de engel: 'in doeken gewikkeld',
 ligt het in een trog ,in Bethlehem'
 Kan niet missen!
 Nou, je ziet er niet aan af
 maar 't is een bijzonder kind, weet dat wel

Ja denkt Maria,
 zo is het.
 Hoe onwaarschijnlijk ook,
 Deze baby, haar kind, is,
 midden tussen alle ellende,
 als een lichtstraal in het donker.

Goed nieuws van boven
 Ere zij God.

Hemelhoog 132 Goed nieuws
Ere zij God

Deel III: Dwars door alles heen.

Nu ze dit gezien hadden, was er voor de herders geen twijfel meer.
 Ze gaan vol lof terug naar de schapen
 Ze danken God!
 Waarvoor?
 Voor de bevrijding van Israël?
 Nee! Dat kan nog niet.
 Omdat ze zelf nu beter hebben?
 Neuh, ook niet!
 Aan hun omstandigheden is maar weinig veranderd.
 Nee, ze danken God
 omdat het klopt wat de engel zei.
 Wat zei de engel dan?
 Nou dat ze een pasgeboren kind zouden vinden,
 in Betlehem,
 in een trog,
 zoals alle baby's strak ingebakerd in doeken.
 Ja eigenlijk niets bijzonders!

Ja, maar wat maakt dat nou voor verschil?
 Nou, misschien snappen herders,
 wel heel goed dat je vaak lang moet wachten
 op een goed resultaat.

Ze zijn daar zelf aan gewend.
 Hun leven bestaat uit wachten en waken.
 En nuchter als ze zijn begrijpen ze heel goed,
 dat je niet zomaar een engel tegenkomt.
 En dat als wat hij zegt ook nog blijkt te kloppen,
 er een goede reden is om aan te nemen,
 dat de rest ook wel zal kloppen.
 Vrede op aarde,
 voor de mensen van wie God houdt.
 Bij deze mensen die zo goed weten wat ellende is,
 is de Grote Belofte aan het goede adres

Het goede nieuws begint namelijk heel klein.
 Als een baby in een trog in Betlehem.
 Maar, zijn kleine voetjes zullen ooit op water lopen,
 zijn kleine handjes de ogen van een blinde genezen.
 En als Maria zijn hoofdje kust,
 kust ze het gezicht van God...

Er zullen nog een hoop vreselijke dingen gebeuren,
 maar dit kleine goede nieuws zet alles nu al in een ander licht.
 Totdat het uiteindelijk helemaal licht zal zijn,
 overall.

...

Mijn wekkerradio schettert nog meer slecht nieuws in mijn oren.
 Niet leuk en toch te verdragen.
 Ik ga eruit, Kerst vieren.
 Da's nu al goed nieuws, om God te loven te en prijzen
 en alle mensen erover te vertellen!

Er is goed nieuws nieuws te vertellen,
 dwars door al dat slechte nieuw heen

Alles is goed!
 En dan te bedenken dat het nog veel mooier wordt,

Amen.

Luisterlied: Mary did you know (Pentatonix)

Koor: All is well

NLB 468 Prijs de Heer die herders prijzen

(c) Wieb Dijksterhuis, december 2016