

Daniël 6 – Preek (vs. 2) – NGKE – 24-7-2016

In de ArenA



Ver weg

Broers en zussen in Jezus Christus,

Mensen kunnen vanwege hun geloof behoorlijk in de problemen komen. Er worden méér christenen vervolgd dan eerder, horen we al een tijd van we de stichting Open Doors. (Een stichting die aandacht vraagt voor vervolgte christenen WD).

Daar kun je veel verhalen over horen, zoals dat van de 36 jarige Maryam uit Iran. In Iran is het voor een moslim verboden om de Islam te verlaten.

Maryam is toch christen geworden.

Moslimbekeerlingen lopen gevaar als ze een geregistreerde Armeense kerk of andere kerk bezoeken. Daarom komen sommigen in het geheim samen in zogenaamde huiskerken. Christenen in Iran weten dat het bezoeken van een huiskerk veel risico's met zich meebrengt. Toch komen ze bij elkaar om samen te bidden en de Bijbel te bestuderen.

De Iraanse overheid doet veel moeite om christenen die 'illegaal' samenkomen op te sporen. Regelmatig worden christenen opgepakt waarna

ze worden aangeklaagd voor 'het schaden van de nationale veiligheid en propaganda tegen het regime'. Ook Maryam werd in 2013 gearresteerd. Maryam is vanwege haar geloof veroordeeld tot acht jaar cel. Ze zit vast in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran en het gaat slecht met haar gezondheid.

Erg hè... Dit soort moeilijkheden zouden een reden kunnen zijn om het geloof in de Heer dan maar op te geven.
Dit kan Maryam haar leven kosten, maar ze geeft haar geloof niet op

Ik word daar stil van. Zoveel vertrouwen!
Ik voel me er ook klein bij.
En ik vraag me altijd af: 'wat zou ik doen?'
Zou mijn geloof mij ook zoveel waard zijn?

Maar..., dat moet óók gezegd worden, het is wel vér van ons bed hoor!
Het is moeilijk om je in Maryam te verplaatsen.
Het is ook moeilijk om je in Daniël te verplaatsen.
Daarom ook kan deze geschiedenis van Daniël gemakkelijk heel ver van ons vandaan blijven.
'Tsja Dániël daar noem je iemand', zeggen wij dan al snel.
Een geloofsreus, diepgelovig en voor de duvel niet bang.'
Eén van de geloofshelden die nog voorkomt in de Hebreeënbrief (11,33).
Maar aan hem kunnen *wij* toch geen voorbeeld nemen?
Wij zijn maar gewone gelovigen.

Als je het zo bekijkt, dan heeft deze geschiedenis je eigenlijk niets te zeggen.
Ja, mooi verhaal, maar het gaat niet over ons.
Dat zijn bijzondere belevenissen van uitzonderlijke mensen.

ArenA

Dat te denken zou een grote vergissing zijn. ...
Alsof gewone gelovigen zoiets niet kunnen meemaken en
alsof welvarende christenen zoals ons dat niet zal overkomen.
Nou, als er iemand welvend was op dat moment, dan was Daniël het wel.
Moet je eens lezen (3): hij hoorde niet alleen bij de Upper Ten.
Maar méér nog bij de Grote Vier in dat machtige rijk van de Mediërs.
Feitelijk was hij de tweede in het rijk, want de koning Darius heeft grote waardering voor hem.
Nou, dan zit het zelfs in een tijd waarin niet echt burgerrechten waren,
wel goed met je veiligheid.
En hij was ook heel wat welvarender dan wij allemaal hier.
En toch werd hij aangevallen op zijn geloof.

...

En misschien denk je: ja maar het gáát hier helemaal niet om zijn geloof. dit is geen geloofsstrijd maar een politieke strijd.

Zijn medebestuurders zijn jaloers op hem en willen zijn positie, zijn macht en zijn invloed.

En natuurlijk is dat waar.

En omdat ze politiek gezien ze niets kunnen beginnen daarom vallen ze hem aan op zijn geloof.

Want ja, daarin is hij anders dan de meesten.

En zo gaat het toch om zijn geloof, want zijn tegenstanders beseffen dat dit belangrijk voor Daniël is.

Dat hij dat dus nooit zomaar zal loslaten als het gevaarlijk voor hem wordt. Dat maakt hem daarin dus heel kwetsbaar.

En zo gaat het dus tóch om zijn geloof.

Omdat dat het enige is waarin ze hem kunnen treffen.

Broers en zussen,

hoe minder christenen er in Nederland zijn, des te meer gaan christenen -zoals wij- opvallen.

In ons geloven gaan we ons steeds meer onderscheiden van de anderen: we hebben andere gebruiken, houden soms aan andere waarden vast en proberen soms andere normen hoog te houden.

Dus worden we juist dáárin kwetsbaar, net als Daniël met zijn typische gebedsgewoonte.

Voorbeeld het bashen van de CU door Jan Jaap van der Wal. Alleen maar om de de 'knop' van 'Hart voor homo's' op hun site staat. Hoe genuanceerd hun verhaal ook is.¹

Onze welvaart zal ons echt niet tegen zoiets beschermen.

Ook het Nederlandse rechtssysteem op zich niet.

Wij leven in de ArenA net zoals Daniël.

Ja, ik heb de ArenA in Amsterdam maar even als voorbeeld genomen.

Want wij kennen eigenlijk alleen maar sportarena's.

De ArenA is in onze tijd de plek waar strijd geleverd wordt: een wedstrijd weliswaar maar daarbij kun je ook winnen of verliezen.

Wij leven als gelovige christenen a.h.w. ook in de ArenA.

En dan zitten we niet op de tribune, als toeschouwers, maar we staan op het veld, midden in de wedstrijd.

En net zoals voetballers door hun tegenstanders worden aangevallen op de bal, worden wij aangevallen op ons geloof.

¹ RLT 4 Late Night dinsdag 19 juli

Soms speelt men de bal, soms speelt men de man (RTL 4)
 Het is niet mijn bedoeling om alle anders - of niet-gelovigen om ons heen
 tot vijanden te bestempelen.

Nee zeker niet, dat waren ze ook niet in Daniëls tijd.

Neem koning Darius als voorbeeld,

Maar er zullen er zijn die zich tegen je keren juist om je geloof
 Prof. dr. Onno van Schayk, werkzaam aan de universiteit van Maastricht,
 moest in maart 2013 aftreden als directeur van een onderzoeksinstituut,
 omdat hij in een interview had gezegd een gebedsgenezing gezien te
 hebben.

Een aantal collega wetenschappers kunnen geloof niet verdragen.

Dat komt vaker voor. En misschien gáát het mensen in de eerste plaats
 helemaal niet om je geloof,

maar om iets anders dat ze op je willen veroveren.

Maar dat kan dan wel mooi via je geloof.

Dat is jouw sterke punt maar ook je kwetsbare plek,

De macht die achter dit soort onredelijke aanvallen zit is de Satan

Met name als het onredelijk is.

De Heer Jezus waarschuwt later Simon Petrus daarvoor:

Satan wil jullie- Jezus' leerlingen- zeven (= zuiveren) als graan.²

En Petrus zelf waarschuwt nog weer later door ervaring wijs geworden, zijn
 eigen volgelingen.

Pas op want satan loert op jullie als een leeuw op zoek naar prooi.³

Broers en zussen, Daniël zit niet pas op het einde van dit verhaal in de
 leeuwenkuil.

Hij leefde de hele tijd al in de leeuwenkuil.

Van alle kanten omringt door hongerige leeuwen op zoek naar prooi

Wij net zo.

Dat is ons raakvlak met de geschiedenis van Daniël.

Daniëls verdediging

Wat doet Daniël nadat zijn tegenstanders koning Darius verleid hebben tot
 het verbod op het bidden tot God?

Bidt hij dan maar stiekem?

Het maakt voor zijn gebed tot God immers niet uit?

Die ziet je ook in het verborgene!

Maar Daniël duikt niet onder.

Voor de open ramen bidt hij zoals altijd (hardop) tot God.

² Lukas 22,31

³ 1 Petrus 5,8

Wie het wil kan het horen en zien.
 Natuurlijk zien zijn tegenstanders dat,
 daar waren ze nu net op uit
 Toch bidt Daniël juist nu wél zo.
 Is dat om te provoceren?
 Ik denk het niet.
 Daniël maakt zijn vereren van God niet afhankelijk van zijn vijanden.
 Hij kan ook niet anders dan God eren zoals hij dat gewoon is (11).
 Soms als bidden in mode is, is het zaak om in het verborgene te bidden.
 Want dan gaat het misschien niet meer om God maar om de bidder zelf.⁴
 Maar nu God van zijn eer beroofd wordt, moet Daniël er juist alles aan
 doen om de schijn te vermijden dat hij banger is voor de koning dan dat hij
 ontzag heeft voor God.
 Blijven bidden is zijn voornaamste verdediging:
 hij verwacht alles van God.
 Dus bidt Daniël voor de open ramen, zoals altijd!

Wat zou jij doen als je tegenstanders je op je geloof te willen treffen,
 laat ik het zo maar eens zeggen?
 Als je weet dat je ze er om uit gaan lachen,
 of erger dat je er helemaal uit ligt als je er voor uit komt?
 Als je baan op de tocht komt te staan, zoals prof. Van Schayk
 Verdwijnt je ondergronds of blijf je openlijk geloven, zoals Daniël?
 ...
 Wat is je het meest waard?
 Je eigen reputatie of die van je Heer

Een christin zoals Maryam, zal zo nu en dan doodsbang zijn.
 Maar blijft openlijk christen in Iran
 Ook in slechte omstandigheden de gevangenis.
 al loopt haar leven gevaar.
 Zoals Daniël zonder God zichzelf niet meer geweest zou zijn,
 zouden zij zonder de Heer Jezus zichzelf niet meer zijn,
 Wij zijn verbonden aan Jezus (Je suis Jesus)!

Verdediging (2)

Je geloof óf je leven is voor ons natuurlijk niet de keuze.
 Zijn geloof redde Daniël juist zijn leven.
 Daniëls leven werd niet in de leeuwenkuil gered.
 Dat was wel een wonder, maar niet de redding van Daniëls leven.
 Daniëls leven was al gered omdat zijn naam in het boek van het leven staat
 (Openb. 21, 27)

⁴ Mat. 6,5

Dat is voor ons net zo

Alles wie hij is, ook zijn vooraanstaande positie en zijn enorme bekwaamheid waarom de anderen hem benijden, heeft hij juist aan God te danken.

Dat weet hij heel goed.

Omdat zijn naam in dat boek staat zal hij leven nadat hij gestorven is.

Want ook Daniël is gestorven.

Het wonder van de leeuwenkuil – een prachtige geschiedenis is niet de geschiedenis van de redding van Daniëls leven, maar het teken van Gods macht.

De koning herkent het en getuigt er van in zijn enorme rijk.

Daarvoor was het wonder bedoeld.

Zoals alle wonderen daarvoor bedoeld zijn: tekenen van het komende koninkrijk.

De meeste getuigen sterven en zijn dus martelaren.

Soms getuigt een wonder dat levens redt van Gods grootheid, zoals het wonder van Daniël in de leeuwenkuil, of het wonder van de opstanding van Lazarus.

Soms getuigen de moeilijkheden en het sterven van een gelovige juist de grootheid van God!

De gevangenschap van Maryam

Het sterven van Pater Frans van de Lugt in Aleppo

En het sterven van andere moderne martelaren als:

Martin Luther King, bisschop Romero en Dietrich Bonhoeffer (zie de gevel van Westminster Abbey)

Zij bleven onder druk alles verwachten van Gods beloften en ze gaven niet toe aan de onderdrukking van anderen.

Want Gods liefde is gigantisch groot, en wat Hij kan is grenzeloos, want Hij is de **Levende God**.

Maryam gelooft het en koning Darius leerde het geloven (27)

Zo, broers en zussen heeft dit hoofdstuk uit het boek Daniël ons ook veel te zeggen,

Waarschuwend, pas op je leeft in de Arena tussen tegenstanders.

Maar ook bemoedigend:

wij hoeven niet toe te geven aan de druk

Omdat dit leven alles is wat we hebben of zo

want we hebben juist veel meer dan dat.

Dus daar zijn we niet te treffen.
Wij zijn al meer dan overwinnaars!
Dat gaat niet pas op als we een enorm geloof kunnen laten zien,
het hangt niet van de grootte van ons geloof af (!).
Maar gewoon van ons geloof.
Door gewoon te blijven vertrouwen op God.
Dat is geloven: gewoon blijven vertrouwen.
En dus blijven bidden
Laten zien dat je bij hem hoort
Want Hij is groot! Immers Hij is de levende God,
die bestaat in eeuwigheid.
Zijn Koningschap gaat nooit te gronde
en zijn heerschappij is zonder einde (Dan. 6, 27)
Als deze God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn (Rom. 9,31)
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch
krachten, heden noch toekomst,
³⁹ Hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Rom 8:38-39)

...

Ook in de ArenA niet!

Amen